

**PAROCHIEBLAD VOOR
DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND**

Jaargang 67 nummer 1

feb - jun 2025



AGENDA EN KERKDIENTEN

wo	12-2	9.30	kerkdienst&koffie	kerk
wo	12-2	16-21	Haarlemse geestelijkheid	Bolder
do	13-2	20.00	koor	kerk
za	15-2	14-16	kerk open	kerk
zo	16-2	10.00	kerkdienst&koffie&kinderkerk	kerk
wo	19-2	9.30	kerkdienst&koffie	kerk
wo	19-2	20.00	vrouwenvereniging Aktiva	Bolder
do	20-2	20.00	koor	kerk
vr	21-2	14.00	oecumenische leeskring	pastorie
za	22-2	14-16	kerk open	kerk
zo	23-2	10.00	kerkdienst&koffie&kinderkerk	kerk
wo	26-2	9:30	<i>geen dienst</i>	
do	27-2	20.00	koor	kerk
za	1-3	14-16	kerk open	kerk
zo	2-3	10.00	kerkdienst&koffie&kinderkerk	kerk
wo	5-3	9:30	<i>geen dienst</i>	
wo	5-3	10.00	open koffie	Bolder
wo	5-3	19.30	Aswoensdagdienst met asoplegging	kerk
do	6-3	20.00	koor	kerk
vr	7-3	14.00	oecumenische leeskring	Driehuis
vr	7-3	19.30	vesper	kerk
vr	7-3	20.00	Bijbel&borrel	pastorie
za	8-3	14-16	kerk open	kerk
zo	9-3	10.00	kerkdienst&koffie&kinderkerk	kerk
ma	10-3	14.00	pastorale commissie	pastorie
ma	10-3	19.30	kerkbestuur	sacristie
di	11-3	20.00	mannenvereniging	Bolder
wo	12-3	9.30	kerkdienst&koffie	kerk
do	13-3	10.30	open gesprek	Moerberg
do	13-3	20.00	koor	kerk
za	15-3	14-16	kerk open	kerk
zo	16-3	8.30	kerkdienst (besloten gezelschap)	kerk
zo	16-3	10.00	kerkdienst&koffie&kinderkerk	kerk
wo	19-3	9.30	kerkdienst&koffie	kerk
wo	19-3	20.00	vrouwenvereniging Aktiva	Bolder

do	20-3	20.00	koor	kerk
vr	21-3	14.00	oecumenische leeskring	pastorie
za	22-3	11- 12.30	overleg kerkbestuur en landelijke leiding	sacristie
Za	22-3	14-16	kerk open	kerk
Zo	23-3	10.00	kerkdienst&koffie&kinderkerk	kerk
wo	26-3	9.30	kerkdienst&koffie	kerk
do	27-3	20.00	koor	kerk
za	29-3	14-16	kerk open	kerk
zo	30-3	10.00	kerkdienst met SIGN&koffie & kinderkerk	kerk
wo	2-4	9.30	kerkdienst	kerk
wo	2-4	10.00	open koffie	Bolder
do	3-4	20.00	koor	kerk
vr	4-4	14.00	oecumenisch leeskring	Driehuis
vr	4-4	19.30	vesper	kerk
vr	4-4	20.00	Bijbel&borrel	pastorie
za	5-4	14-16	kerk open	kerk
zo	6-4	10.00	kerkdienst&koffie&kinderkerk	kerk
ma	7-4	19.30	kerkbestuur	sacristie
di	8-4	20.00	mannenvereniging	Bolder
wo	9-4	9.30	kerkdienst&koffie	kerk
do	10-4	20.00	koor	kerk
za	12-4	14-16	palmpaastok maken	Bolder
zo	13-4	10.00	kerkdienst Palmzondag palmprocessie&koffie&kinderkerk	kerk
ma	14-4	19.00	Chrisma-mis	Haarlem
wo	16-4		<i>geen dienst</i>	
wo	16-4	20.00	vrouwenvereniging Aktiva	Bolder
do	17-4	19.30	kerkdienst Witte Donderdag	kerk
vr	18-4	15.00	kruisweg	kerk
vr	18-4	19.30	kerkdienst Goede Vrijdag	kerk
za	19-4	20.00	Paasnachtviering&koffie	kerk
zo	20-4	10.00	Paasdagviering&koffie&kinderkerk	kerk
wo	23-4	9.30	kerkdienst&koffie	kerk
do	24-4	20.00	koor	kerk

za	26-4	14-16	kerk open	kerk
zo	27-4	10.00	kerkdienst&koffie&kinderkerk	kerk
di	29-4	15.00	Oliedag Haarlemse geestelijkheid	Bolder
wo	30-4	15.00	seniorenmiddag&kerkdienst	Bolder
do	1-5	20.00	koor	kerk
vr	2-5	14.00	oecumenische leeskring	pastorie
za	3-5	14-16	kerk open	kerk
zo	4-5	10.00	Kerkdienst&koffie&kinderkerk	kerk
ma	5-5	19.30	kerkbestuur	sacristie
wo	7-5	9.30	Kerkdienst&koffie	kerk
wo	7-5	10.00	open koffie	Bolder
wo	7-5	16-21	Haarlemse geestelijkheid	Bolder
do	8-5	20.00	koor	kerk
za	10-5	14-16	kerk open	kerk
zo	11-5	10.00	Kerkdienst&koffie&kinderkerk	kerk
ma	12-5	14.00	oecumenisch overleg IJmuiden	Bolder
di	13-5	20.00	mannenvereniging	Bolder
wo	14-5	9.30	kerkdienst&koffie	kerk
do	15-5	20.00	koor	kerk
za	17-5	14-16	kerk open	kerk
zo	18-5	10.00	kerkdienst&koffie&kinderkerk	kerk
wo	21-5	9.30	kerkdienst&koffie	kerk
wo	21-5		deadline kruispunt	
wo	21-5	20.00	vrouwenvereniging Aktiva	Bolder
do	22-5	20.00	koor	kerk
za	24-5	14-16	open kerk	kerk
zo	25-5	10.00	kerkdienst&koffie&kinderkerk	kerk
zo	25-5	11.30	gemeentevergadering	Bolder
wo	28-5	9.30	kerkdienst&koffie	kerk
do	29-5	10.00	Hemelvaart: oecumenische kerkdienst bij ons & koffie	kerk
zo	1-6		geen dienst	
ma	2-6	19.30	kerkbestuur	sacristie
wo	4-6		verschijningsdatum Kruispunt	
wo	4-6	9.30	kerkdienst&koffie	kerk
wo	7-5	10.00	open koffie	Bolder

do	5-6	20.00	koor	kerk
za	7-6	14-16	kerk open	kerk
zo	8-6	10.00	Pinksteren: kerkdienst&koffie &kinderkerk	kerk

BIJ AGENDA EN KERKDIENTEN

Piet Schol heeft ons laten weten dat hij op 9 februari niet zijn jubilea wil vieren. Hij wil het graag op een later tijdstip, met andere koorleden samen.

Er is een **nieuwe misdienaar**. Zij heet Tanja Jumelet. Ze woont sinds een aantal jaren met haar man in IJmuiden en wilde de draad van geloof weer oppakken. Als kind en in haar jeugd was zij jarenlang misdienaar in haar thuisparochie geweest.

In de dienst van **Aswoensdag** op 5 maart om 19.30 uur wordt ons as opgelegd, deze as bestaat uit verbrande palmtakjes van het vorige jaar. Met deze dienst beginnen de veertig dagen van de Vastentijd. Het is een goede start naar de Vastentijd, de Goede Week en het Paasfeest. Aswoensdag leidt ons het geheim van ons geloof binnen dat Pasen is. Komt u allemaal naar deze dienst?

Gospelkoor SIGN (Samen in Gods Naam) komt op **zondag 30 maart** bij ons in de viering zingen. Zij repeteren op woensdag om de week bij ons in de kerk.

Zaterdag 12 april, de zaterdag voor Palmzondag, is het weer zo ver: we gaan met de kinderen **palmpaasstokken** maken. Alle kinderen van binnen en buiten de parochie zijn uitgenodigd om van 14 tot 16 uur in de Bolder palmpaasstokken te komen maken. Aan de hand van de versiering van de palmpaasstokken kun je uitleggen en begrijpen wat we met Pasen vieren en geloven.

Op **maandag 14 april** wordt in de kathedrale kerk te Haarlem de **Chrisma-mis** gehouden. Het is een plechtige viering waarin de bisschop de oliën wijdt. Dit gebeurt een keer per jaar op maandag in de Goede Week. Gewijde oliën worden in de parochies gebruikt voor ziekenzalving, de geloofsleringen en het vormsel. We zijn allemaal uitgenodigd om er in Haarlem bij te zijn. Wij halen dan ook de oliën op voor onze parochie. Het

begint om 19:00 uur en is een bijzonder moment waarop ons bisdom – de kerk van Haarlem – bij elkaar komt en haar bestaan viert.

De seniorencommissie nodigt alle **senioren** uit voor een middag op **woensdag 30 april** om 15 uur in de Bolder. We beginnen met een dienst in de Bolder.

U bent allen uitgenodigd voor de **gemeentevergadering op zondag 25 mei** om 11.30 uur (na de eucharistieviering). Voor koffie en broodjes wordt gezorgd. We hopen dat we dan meer kunnen vertellen over de plannen rondom onze gebouwen.

Hemelvaart donderdag 29 mei om 10 uur zijn de kerken uit IJmuiden en Velsen-Zuid weer bij ons te gast voor een **oecumenische** eucharistieviering. Bij deze gelegenheid zal pastoor Mattijs Ploeger voorgaan. De zondag daarop, **zondag 1 juni, vervalft de dienst** in onze kerk.

En ten slotte nog een extra oproep van mij. Elke woensdagochtend komt een groep mensen van binnen en buiten de parochie bij elkaar om een korte gesproken eucharistieviering van ongeveer 25 minuten te vieren. Het is altijd een bijzonder moment om zo midden in de week even stil te staan bij wat het fundament van ons leven is. Na de viering is er altijd koffiedrinken. Misschien is er de een of ander van jullie die graag wil komen om een keer mee te doen en ontdekt dat het eigenlijk fijn is ook zo met je geloof bezig te zijn en de kijk op je leven te verdiepen.

- Tot ziens, pastoor Harald Münch

VAN HET PASTORAAT

Donderdagavond 21 november heeft **Lenie de Niet** het sacrament der zieken ontvangen en ook de communie. Ze lag al een aantal dagen op bed, het hart werd zwakker en ademen werd ook moeilijker. Enkele dagen later is ze heengegaan tot de Heer van wie ze zo veel hield. Het geloof was de lucht waarvan ze leefde, en de betrokkenheid bij haar familie en vrienden. Ze kon niemand loslaten en iedereen hield ook haar vast.

Lenie is in IJmuiden geboren. Toen ze nog kind was, is haar vader als visser verdronken. Ze was nog jong toen ze Johan leerde kennen en met hem naar Zuid-Afrika ging. 10 jaar later kwamen ze weer terug. Het was

voor haar en haar gezin een moeizame stap van het ruime Zuid-Afrika terug naar het kleine Nederland. Nadat ze jaren geleden was overgestapt van de PKN naar onze kerk (eigenlijk wilde ze dat als kind al doen, nadat ze een keer in onze kerk verzeild was geraakt) was zij een betrokken parochiaan bij het koor, bijbelgroep, en schoonmaakgroep. Een week na haar overlijden hebben we op donderdag 28 november om 9.30 uur afscheid van haar genomen in crematorium Sterreheuvel. Ook een groep parochianen was er bij aanwezig. Zo is Lenie overgegaan naar de hemel. Ze laat 4 kinderen en 5 kleinkinderen achter. Moge zij rusten in vrede.

Dick Gouda is vorige week met succes geopereerd. En loopt nu nog met de rollator thuis om te herstellen.

Ruud Laurijs zit midden in zijn behandelingen. Hij heeft nu de helft van zijn bestralingen gehad. Het kost heel veel energie en hakt erin.

Suze van Riessen is begin januari definitief verhuisd naar de Moerberg. Moge ze daar nog een aantal mooie jaren doorbrengen.

Corrie Vellinga is kortgeleden voor de tweede keer gevallen en heeft haar andere heup gebroken. Ze verbleef een poosje in het ziekenhuis voor de operatie, maar is nu verhuisd naar Velsersduin voor revalidatie.

Toos Bouten uit de Moerberg is ook gevallen, ze heeft overal kneuzingen, maar gelukkig niets gebroken.

Cor van Os heeft een nieuw adres. Hij woont nu op Zeewijkplein 326.

Baby van Marieke van der Wel en Alex Pirovano, geboren op 9 juli, is op 2 februari gedoopt tijdens de viering van Maria Lichtmis, tevens Opdracht van de Heer in de tempel. Haar namen zijn Elize Janneke Mary.

In de nacht van woensdag op donderdag is Theo van Kouteren in het ziekenhuis te Haarlem overleden. De familie neemt in besloten kring afscheid van hem. Moge hij rusten in vrede!

VAN HET KERKBESTUUR

- *Marlie Durge, 2^e secretaris*

van de 126^e kerkbestuursvergadering op maandag 2 december 2024

We hebben de gemeentevergadering nabesproken. Op 31 december begint het lof van oudjaar voortaan om 17:00 uur. Komend jaar houden we als proef nog maar 1 dienst op de 1^e zondag van de Advent (de oecumenische dienst met De Nieuwe Kerk). Gebouwen: de architect heeft tekeningen opgevraagd, is begonnen met planning en onderzoek van de

kerk. Kerkbalans eerder beginnen, half januari de brieven verzenden. Edwin heeft overlegd over de beleggingen; we beleggen nu duurzaam. De aandelen zijn in korte tijd gestegen. De beleggingen worden elke vergadering besproken zodat we snel kunnen acteren. We hebben energiebelasting teruggekregen. De huurprijzen voor 2025 voor gebruik van de kerk (verhuur) zijn vastgesteld; Irma schrijft voor het Kruispunt een stukje over haar werkzaamheden als penningmeester (zie hieronder). We zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe secretaris. Wie helpt ons?

van de 127^e kerkbestuursvergadering op maandag 13 januari 2025

De boot die achter in de kerk stond is met een bruikleenovereenkomst uitgeleend aan het Watersnoodmuseum in Goes Zeeland. Op de website wordt bij verhuur van de kerk toegevoegd dat de verwarming ook in rekening wordt gebracht. De jaarrekening wordt door de penningmeester voorbereid. De diverse activiteiten en concerten in de Advent en Kersttijd worden nabesproken. Piet Schol wil liever met andere jubilarissen samen in de schijnwerper staan. Zijn feest wordt uitgesteld. Begin februari is het Bolderteam een jaar actief. De dames worden uitgenodigd voor de eerstvolgende vergadering voor een terugblik en te horen hoe het gaat.

van de 128^e kerkbestuursvergadering op maandag 3 februari 2025

De Bolderdames zijn uitgenodigd aan het begin van de vergadering, voor een evaluatie nu ze één jaar het beheer doen. We maken in het kerkbestuur een aantal afspraken voor betere en snellere communicatie t.a.v. evenementen en financiën. We zoeken nog steeds een secretaris. Op 22 februari is er een bijeenkomst van kerkbestuur met de leiding van de landelijke kerk over passende organisatievormen in IJmuiden. Ook de synodalen zijn hierbij uitgenodigd. De gemeentevergadering van het voorjaar wordt voorbereid, de datum is zondag 25 mei. Pastoor Harald heeft zijn werkzaamheden in Egmond beëindigd, pastoor Johannes van Riessen bedient de parochie daar, en onze pastoor is weer geheel beschikbaar voor IJmuiden. Er komt een protocol voor evenementen en voor ieder evenement een praktisch draaiboek zodat iedereen weet wat er op welk moment door wie gebeuren moet. Na nog wat praktische zaken doorgelopen te hebben (mankementen aan stekkertjes, radiatoren, ramen, etc.) sluiten we de vergadering.

Even voorstellen: Irma Sinnige, eerste penningmeester



Vanuit het kerkbestuur is mij gevraagd of ik een stukje wilde schrijven vanaf mijn “rekentafel” zodat u weet wie er sinds vorig jaar over de penningen gaat. Als lid van het kerkbestuur ben ik eerste penningmeester naast Edwin Gravemaker als tweede penningmeester. Edwin doet vooral de Vastenactie en Kerkbalans, hij houdt de aandelen en obligaties in de gaten, telt het geld van de collectes en brengt dat naar een afstortmachine ergens

in Velsbroek, geloof ik, want makkelijk gaat dat tegenwoordig niet meer, er is geen bank meer waar we ons contant geld kunnen afstorten. Gelukkig heeft Edwin een goede fiets en fietst hij graag.

Over mijzelf praten vind ik altijd wat lastig. Praten over een ander gaat veel mensen goed af, maar over jezelf, dat is toch altijd wel een dingetje. Mijn naam is Irma Sinnige, ik ben geboren en getogen in het mooie Heemskerk, maar de liefde trok mij naar IJmuiden en nu deel al 40 jaar lief en leed met mijn man Kees Demmers. We hebben twee kinderen, twee “schoon”kinderen en 5 kleinkinderen.

Na de coronatijd kwam ik via een kennis terecht bij het parochiekoor. Zingen vind ik leuk en ontspannend. Ik zing ook in SIGN, het gospelkoortje dat op woensdag in onze kerk repeteert, en heb meegedaan met het projectkoor dat afgelopen kerst een concert gaf in onze kerk. Van beroep ben ik fiscalist. Ik heb een eigen administratiekantoor en fiscaal adviesbureau op de Margadantstraat in IJmuiden. (Schuin aan de overkant van de kerk onder aan de kade). Ik houd mij ook bezig met nalatenschappen en ben professioneel executeur en vereffenaar. Als een nalatenschap moeilijk is en een ergernis wordt, kom ik meestal in beeld via de erfgenamen of via de rechtbank.

Ik ben penningmeester voor verschillende stichtingen en verenigingen o.a. voor de Voedselbank Velsen, daar verzorg ik ook de gehele administratie en het coachen van de intakers. Intakers zijn de mensen die zorgen dat de juiste personen in aanmerking komen voor een voedselpakket. En toen mij een jaar geleden gevraagd werd om

kerkmeester te worden heb ik ja gezegd want ik voel me thuis in deze parochie. Ik ben lid geworden van de oudkatholieke kerk en heb nu sinds een jaar de financiële administratie onder mijn beheer. Naast al deze cijfertjes is het fijn om af en toe te zingen. Sinds vorig jaar mag het Gospelkoortje SIGN ook oefenen in onze kerk, in ruil voor het zingen in een aantal diensten. Doordat de dirigente van SIGN haar arm had gebroken konden we een poosje niet repeteren of optreden. Maar nu ze weer beter is, zullen we nog voor de zomer een keertje zingen in een zondagsdienst.

Voor onze parochie heb ik vorig jaar de jaarcijfers van 2023 geproduceerd. De administratie van 2024 is geheel bij, alleen nog wat punten en komma's zodat er een juiste jaarrekening gemaakt kan worden volgens de richtlijnen van het bisdom. Dat is mij niet vreemd, want in het verleden ben ik 13 jaar penningmeester geweest van de rooms-katholieke Engelmundusparochie in Driehuis en later voor alle 5 parochies van de nieuwe Franciscusparochie in oprichting. Rooms-katholieke en oud-katholieke jaarrekeningen verschillen eigenlijk niet zo veel van elkaar. Maar andere dingen zeker wel. Een opvallend verschil is al dat de kerkmeesters hier ook zondags actief zijn. Ik ben nog "in de leer" maar u kunt mij, naast dat ik in het koor zing, ook achter in de kerk tegenkomen als kerkmeester-van-dienst.

Ik ben eigenlijk van vele markten thuis. Naast dat ik met cijfers kan goochelen, belasting weet te besparen, en ergernissen verander in erfenissen, kan ik daarnaast nog noten lezen ook!

Vriendelijke groet, Irma Sinnige

VAN DE KINDERKERK

- *door Nanda Tol, leidster van de Kinderkerk*

Adventsproject Kinderkerk

Terugkijkend op het adventsproject 'Help jij me hopen', met de kalender van Hoop achter in de kerk in een kraampje, waarop iedere week een andere plaat met het Bijbelverhaal van die adventszondag te zien was. Wekelijks was er een projectlied met een vast begincouplet en een wisselend couplet van die adventszondag, dat de kinderen samen met de gemeente zongen. Er was elke week een hoopgever, een parochiaan die naar voren kwam en iets hoopgevend vertelde en een vraag waar vele

antwoorden op gegeven konden worden. Iedereen kon zijn of haar antwoord op een memoblaadje schrijven en in het kraampje achter in de kerk ophangen. De zondag daarop stonden de gegeven antwoorden dan op een groot vel geschreven dat aan een lijn hing achter in de kerk. Op de achterkant stond de hoop van de hoopgever. Elke week kwam er weer een vel bij. Deze vellen blijven nog even hangen, ook de kalender van Hoop kunt u achter in de kerk nog inzien.

Op eerste Kerstdag werd in plaats van de preek een Kerstverhaal verteld van 'Maria's kleine ezel', geïllustreerd met foto's van de kinderen in een PowerPointpresentatie. Het kerstverhaal gezien vanuit de beleving van het kleine vieze ezeltje dat bleef hopen op betere tijden. Hij mocht Maria dragen en hij was erbij toen Jezus geboren werd.



In maart beginnen we met het veertigdagentijd-project 'Een nieuwe dag'.



Eerste kerstdag: het kerstverhaal wordt verteld met diapresentatie

VAN DE SENIORENCOMMISSIE

- *Anneke Zwart, namens de seniorencommissie*

Graag willen wij u uitnodigen voor de seniorenmiddag op woensdag 30 april aanstaande. Om 15.00 bent u van harte welkom in De Bolder voor de eucharistieviering. Aansluitend is er een gezellig samenzijn. De middag zal eindigen om 17.45 uur.

Heeft u geen vervoer?

Wij zorgen hiervoor.

Aanmelden bij Sonja Gravemaker 06-24713401

Liesbeth van der Laan 06-33142999

Anneke Zwart 06-53226415

De Seniorencommissie organiseert 2x per jaar de Seniorenmiddag voor parochianen boven de 70 in De Bolder, met vooraf een korte kerkdienst.



VAN HET KRUISPUNT

Data Het Kruispunt 2025

deadline kopij

woensdag 21 mei

woensdag 27 augustus

woensdag 12 november

verschijningsdatum

woensdag 4 juni

woensdag 10 september

woensdag 26 november

Kopij bij voorkeur digitaal aan te leveren per mail aan:

kruispunt.okijmond@gmail.com

VAN DE VERENIGINGEN

VAN VROUWENVERENIGING AKTIVA

Programma Aktiva voorjaar 2025:

- 19 februari: filmavond
- 19 maart: eten met thema
- 16 april: voorjaarsstukje maken
- 21 mei: uit eten

Aktiva Adventsavond 18 december 2024

- *Jenny van Os-Leijen, lid van Aktiva*



In het begin van een geweldige Adventsavond, georganiseerd door de dames van Aktiva, was de kerstboom alleen versierd met lichtjes. In de loop van de avond mochten er kaartjes opgehangen worden met wensen. Onder genot van een lekker soepje en een broodmaaltijd met een kroket, was het een goed verzorgde avond. Na afloop ben ik de wensen gaan lezen. De meeste waren wensen om vrede in de wereld, dat is ook mijn grootste wens, en gezondheid voor iedereen.

VAN MANNENVERENIGING VELSEN

- *namens het bestuur, Cees Borst*

Programma Mannenvereniging Velsen in voorjaar 2025:

- 11 maart: Fotograaf Erwin Olaf, door Jacqueline Lahaye.
- 8 april: Recht Systemen, door Otto Vos.
- 13 mei: Excursie.

Oud-Katholieke Mannenvereniging - bijeenkomst 10 december 2024

Onze penningmeester Jaap Wijker gaf deze avond een presentatie over de DART (Double Astroid Redirection Test). Delen van de aarde kunnen worden vernietigd door de inslag van meteoren of asteroïden. De DART-missie is bedacht om een methode te testen waarmee de baan van een asteroïde kan worden afgebogen met behulp van de zogenaamde 'kinetische inslag'-technologie.

Om dat doel te bereiken zal de DART-satelliet opzettelijk te pletter slaan op de kleine asteroïde Dimorphos, een maantje van de planetoïde Didymos. Deze asteroïde bevindt zich dichtbij de aarde (11 miljoen km) en is eenvoudig te observeren met telescopen.

De omtrek van de DART is 19 meter en ten opzichte van de te raken asteroïde met een omtrek van 163 meter relatief klein. De lanceerdatum van de DART was woensdag 24 november 2022 Vandenberg Space Force Base in California. De botsing van de DART met de asteroïde was dinsdag 27 september 2022, 1.14 uur Nederlandse tijd. De presentatie van Jaap bevatte veel technische details en filmpjes over de satelliet die in dit verslag niet kunnen worden getoond. In de media verschenen verhalen over het resultaat van de inslag. Een quote uit één van de verhalen in de media geeft het resultaat van de DART-missie weer: "met 22.000 km per uur botst het NASA-ruimtetuig op de asteroïde, een test om ooit een vernietigende inslag op aarde te kunnen vermijden".

Oud-Katholieke Mannenvereniging - bijeenkomst 7 januari 2025

Op 7 januari was de jaarlijkse nieuwjaar bijeenkomst. Door omstandigheden een week eerder dan normaal. Het was het bekende recept voor deze traditionele bijeenkomst: Henk Tol vertoonde een filmpje in De Bolder en daarna werd de bijeenkomst voortgezet in de

pastorie. Behalve de echte kerstboom met echte kaarsjes waren er ook weer de visgerechten in overvloed, worst en kaashapjes en natuurlijk drankjes om op het nieuwe jaar te toosten. Het was nog lang gezellig in de pastorie. Dank aan sponsoren Harald, Han, Cees en penningmeester Jaap.

OVERIGE ACTIVITEITEN IN KERK EN PAROCHIE

Open koffieochtend



Op iedere eerste woensdag van de maand, na de ochtenddienst, is er vanaf 10.00 uur koffiedrinken voor mensen van binnen en buiten de parochie. Even een gezellig samenzijn, beetje bijpraten of een persoonlijk gesprek voor hen die daar behoefte aan hebben. U bent

van harte welkom en neemt u gerust iemand mee.

- Met vriendelijke groet,
de koffiedames Olga en Anneke



MELD JE NU AAN!

LERINGWEEKEND

4-6 APRIL 2025

VOOR JONGEREN TUSSEN DE 8-15 JAAR

Locatie: De Hertekolk - Epe
Bijdrage: 60 euro p.p.

The poster features a blue background with white text. On the right side, there is a circular inset photograph showing a group of people sitting around a campfire in a wooded area at night. In the bottom left corner, there are two cartoon illustrations of children's heads: a boy with curly hair and a girl with pigtails, both smiling.

Terugblik: Oecumenische dienst in Oud-Velsen op 26 januari 2025



Op 26 januari j.l. was de oecumenische dienst van de gezamenlijke kerken in Velsen in de oude Engelmunduskerk te Velsen-Zuid. De nieuwe predikante ds. Regina Davelaar van de Engelmundus was voorganger met pastoor Harold Münch, Jos van Bellen van de RK kerk te Driehuis en de eveneens nieuwe predikant van De Nieuwe Kerk, Koos Staat. De kerk was goed gevuld en het projectkoor ook. 't Is dat er een aantal zieken waren anders hadden we daar met 40 mensen gestaan. Ook ons parochiekoor was vertegenwoordigd. Marlie was dirigent en Ary Rijke de organist.

Volgende oecumenische diensten dit jaar:

Hemelvaart 29 mei	Oud-Katholieke kerk IJmuiden
Zondag 15 juni	Ichtuskerk IJmuiden
Zondag 21 september	RK Driehuis
Zondag 30 november	Adventsdienst Samen op Weg naar Kerst, dit jaar in De Nieuwe Kerk)

IK GELOOF IN ÉÉN GOD...

- door pastoor Johannes van Riessen

Wellicht hebt u gehoord dat het dit jaar 1700 jaar geleden is dat het Concilie van Nicea werd gehouden. Veel kerken besteden dit jaar aandacht aan het herdenken van deze gebeurtenis. Zo nodigt de Raad van Kerken iedereen uit voor de feestelijke oecumenische viering in de Sint-Janskerk in Gouda op 14 juni.

Maar ik kan me ook voorstellen dat het voor veel mensen toch een beetje een ver-van-mijn-bedshow is.

- *voorstel van de culturele commissie voor een excursie onder dit artikel*

Wat is dat Concilie van Nicea en waarom zouden we dat zoveel eeuwen later nog moeten gedenken?

Aan het begin van de vierde eeuw was er een andere wind gaan waaien in het Romeinse Rijk. In de drie eeuwen ervoor waren christenen regelmatig vervolgd en waren ze altijd verdacht geweest van activiteiten die de samenleving in het rijk bedreigden. De patroonheilige van de kerk in Egmond, de heilige Agnes zou een van de laatste en bekendste slachtoffers van de vervolgingen worden. Maar sinds keizer Constantijn het christendom als religie had toegestaan en vervolgens zelfs omarmd, was de situatie veranderd. Het christelijk geloof werd van een vervolgd cultus de belangrijkste religie in het Romeinse Rijk. Of Constantijn zelf christen werd, wordt betwijfeld, maar hij werd wel de machtigste beschermheer van de kerk.

Om zijn macht niet in gevaar te laten brengen, wilde de keizer dat zijn rijk een eenheid zou zijn. Het hielp dan wel als ook de kerk een eenheid zou zijn, maar er leefden nogal wat verschillende ideeën. Zo waren er bisschoppen en priesters die beweerden dat Jezus Christus God was en geen mens. Tegenstanders van dit idee wierpen op dat God niet kon hebben geleden aan het kruis en dat God niet kon sterven, dus moest Jezus wel een mens zijn geweest. Maar als Jezus alleen mens was geweest, dan kon hij niet zijn opgestaan uit de dood en al helemaal niet als levende Zoon van God de Vader worden aanbeden. En we geloven toch ook niet in zoets als halfgoden, want er is maar één God. En hoe zat het eigenlijk met die heilige Geest?

Om eenheid binnen de kerk te brengen, belegde de keizer in 325 in Nicea (een plaats in het huidige Turkije) een grote kerkvergadering waar de verschillende kerkleiders bijeenkwamen om samen dit soort vragen te beantwoorden. Dit concilie kwam tot de conclusie dat Jezus God èn mens was, dat de Zoon en de Vader gelijk aan elkaar waren en met de heilige Geest als één God in drie personen moesten worden aanbeden. De verzamelde bisschoppen legde deze leer vast in een geloofsbelijdenis. Ook stelde het concilie een manier vast om de Paasdatum te berekenen: Pasen zou voortaan worden gevierd op de zondag na de eerste volle maan van de lente.

Het Concilie van Nicea was het eerste van een aantal zogenaamde oecumenische concilies, wat betekent dat ze door kerkleiders vanuit de gehele wereld bezocht werden. De geloofsbelijdenis van Nicea zou een halve eeuw later op het Eerste Concilie van Constantinopel verder worden bekrachtigd en is sindsdien een van de belangrijkste teksten over ons christelijk geloof. In onze kerk vinden we dit Credo nog zo belangrijk, dat we het in elke eucharistieviering samen zingen of uitspreken. We belijden daarmee ons geloof met christenen van alle tijden en van alle plaatsen ter wereld.

Als we eerlijk zijn, moeten we ook constateren dat de kerk van vandaag geen eenheid is. Er zijn heel veel kerken en veel ervan hebben nog steeds ruzie met elkaar over theologische leerstellingen. Maar over de geloofsbelijdenis van Nicea en Constantinopel zijn de christelijke kerken het nog steeds eens. Het is daarmee één van de belangrijkste verbindende elementen in de oecumene, waarmee we tegenwoordig de samenwerking van de verschillende kerken bedoelen. We zijn ervan overtuigd dat ons geloof in die Drie-ene God ons samenbindt, ondanks alle verschillen.

Wanneer we vieren dat het 1700 jaar geleden is dat het Concilie van Nicea werd gehouden, vieren we dat we de verbinding belangrijker vinden dan de verschillen. We vieren dat mensen, ook al worden de kerken in ons land kleiner, over de hele wereld en al zo veel eeuwen zich geraakt weten door het evangelie van Jezus Christus en het tot de leidraad van hun leven willen maken. En wanneer we op zondag het Credo zingen, sluiten wij aan bij deze lange stoet van getuigen die op weg zijn naar Gods Koninkrijk.



1700 jaar Nicea

Een geloofsbelijdenis die christenen verbindt

VAN DE CULTURELE COMMISSIE

Excursie naar Gouda?

Zullen we op 14 juni naar Gouda gaan? Het is een mooi oud stadje, bekend om zijn kaas, kaarsen, aardewerk, stroopwafels, en natuurlijk de glas-in-loodramen in de Grote St. Janskerk (waar 's middags om 14:00 uur de feestelijke oecumenische viering rond 1700 jaar Credo van Nicea wordt gevierd). Maar er is ook een prachtige oudkatholieke kerk, een schuilkerk zonder toren, in 1630 gebouwd achter drie woonhuizen aan de Hoge Gouwe en gewijd aan Johannes de Doper. Die kerk wordt nog steeds gebruikt door de OK parochie, en kreeg na een ingrijpende verbouwing in 1863 de huidige gevel. De kerk is rijk aan interieurstukken en liturgische voorwerpen waarvan er enkele zelfs van vóór de Reformatie dateren. Er staat net als in onze kerk een orgel van F.A. Stangenberger, die is in 1918 in de orgelkast van het oude Mitterreither orgel uit 1778 geplaatst. Bij voldoende belangstelling kunnen we een afspraak maken om de kerk te bezichtigen.

Als we vroeg beginnen kunnen we na het bezoek aan de schuilkerk langs de Lage Gouwe lopen voor een kort bezoek aan het oude Catharina Gasthuis dat nu het historisch museum van de stad Gouda is. Er zijn veel kunstschaten uit de oude katholieke kerk die de Beeldenstorm hebben

overleefd en later in dit museum zijn ondergebracht, waarbij ook grote altaarstukken en andere kostbaarheden uit de schuilkerk. Van het museum is het een klein stukje lopen naar de Markt waar ook de St. Janskerk is met de 72 wereldberoemde ramen. Onderweg of in het museum kunnen we een broodje eten.



Het duurt nog wel even tot 14 juni, maar om subsidie aan te vragen voor een busje is ruim tijd voor nodig. Toegang tot het museum is gratis met museumkaart, lunch is voor eigen rekening. **Wie gaat er mee?** Graag uw belangstelling doorgeven via info.okijmond@gmail.com of aan Marlie

IJmuiden 150 jaar



In 2026 bestaat IJmuiden 150 jaar, en dus ook onze parochie. Hoe kunnen we de historische betekenis van onze oudkatholieke parochie voor de ontwikkeling van de plaats IJmuiden en voor de huidige samenleving aandacht geven en vieren? Wie heeft ideeën voor activiteiten, evenementen, tentoonstellingen, lezingen?

Terugblik Kerstconcert met samenzang

Op zondag 22 december was er in een goed gevulde kerk een mooi kerstconcert met samenzang door een kerstprojectkoor en -orkest o.l.v. Marlie Durge (dir.) en Anja van der Ploeg (orgel). Uitgevoerd werd het Weihnachts-Oratorium van H.F. Müller (1837-1905) en iedereen kon naar hartenlust meezingen met de Kerst-Sing-Along van B. Cerulli.



Terugblik Reis naar Rome

- door Mariette Fakkeldij, Hans en Ellen Hilbers van de statie Mijdrecht

Drie leden van onze statie namen eind september deel aan een 6-daagse reis naar Rome onder leiding van pastoor Harald Münch, samen met leden uit de OK kerken van IJmuiden, Aalsmeer en Amsterdam. Jammer genoeg kon onze pastoor Martina om gezondheidsredenen niet mee. Het was prachtig weer en we hebben dan ook elke dag van alles kunnen zien. We logeerden in het complex van Santa Croce in Gerusalemme, rond het jaar 300 in bezit van keizerin Helena, die volgens de legende het Heilig Kruis in Jeruzalem teruggevonden had. In de kerk naast ons hotel waren kruissplinters, een doorn en het opschriftbordje te zien, dat eeuwenlang verborgen was in een muur, en teruggevonden werd tijdens een restauratie. Pastoor Harald wist héél veel van 2500 jaar geschiedenis van Rome, en vertelde ons daar graag en boeiend over. Over de onvoorstelbare prestaties op het gebied van kunst en bouwkunst van de

Romeinen, zo'n 2000 jaar geleden. Over de schitterende beeldhouwwerken, tempels, aquaducten en badhuizen.

Maar ook over de vaak onmenselijke manier waarop gehandicapten, ouderen, vrouwen en ongewenste kinderen 2000 jaar geleden werden behandeld. Voor hen was het christendom een openbaring, een kennismaking met barmhartigheid en naastenliefde. Tot dan toe ongekennde begrippen. Daarom kon het christendom snel groeien in deze groepen, en van daaruit langzaam ook in de 'hogere' sociale klassen. Tot uiteindelijk keizer Constantijn het christendom tot 'staatsgodsdienst' maakte. Er zijn daarna honderden kerken in Rome gebouwd, de één nog mooier en rijker versierd dan andere.

We bezochten, onder andere, de St. Jan van Lateranen, St. Andrea e Gregorio (van het Gregoriaans), Sta. Caecilia in Trastevere (naamgeefster van veel kerkkoren), Sta. Maria in Trastevere, St. Pietersbasiliek, het Panthéon, Chiesa del Gesù (hoofdkerk van de Jezüieten-orde) en de Sta. Maria Maggiore (grootste Mariakerk in Rome met prachtige mozaïeken). Elke kerk heeft een eigen geschiedenis. Daarnaast was er ook veel te vertellen over het leven in het oude Rome, zoals op het Forum Romanum.



We vormden al snel een gezellige groep, die genoot van het heerlijke en betaalbare Italiaanse eten en drinken. En we maakten een gebedsdienst mee van de Sant' Egidio gemeenschap, die veel sociaal werk doet in Rome en heel de wereld. Harald heeft als een goede herder voor ons gezorgd. We willen hem graag bedanken voor al het organiseren, regelen van kaartjes, tijdslots en bijzondere rondleidingen zoals door de tuinen van het Vaticaan, en voor het enthousiast delen van zijn grote kennis van Rome met ons!

Aan alle kinderen in de IJmond

Palmpaasstokken maken



Vind je het leuk om een palmpaasstok te maken? En om het verhaal achter de palmpaasstok te horen?

Op zaterdag 12 april 2025 om 14:00 uur gaan we palmpaasstokken maken in De Bolder, Bloemstraat 124, Oud-IJmuiden, met alles er op en er aan:

we gaan stokken timmeren en met gekleurd papier versieren, snoepjes rijgen en eraan hangen en er komt een haantje bovenop. Op zondag om 10 uur gaan we met de versierde stokken in optocht door de kerk!

Iedereen is van harte uitgenodigd. Je kunt je aanmelden bij:

bertennanda@ziqgo.nl

munchharald@gmail.com

Parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus

Pastoor H. Münch, tel. 06-15655684,
e-mail: munchharald@gmail.com

Engelmunduskerk: Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden
Pastorie: Kon. Wilhelminakade 117, IJmuiden,
tel. 0255-515260

Kerkbestuur: info.okijmond@gmail.com
penningmeester.okijmond@gmail.com

Bankrekeningen

Oud-Katholieke Parochie IJmond

NL52 INGB 0000 0018 00

t.n.v. Oud-Katholieke Parochie HH. Adelbertus en Engelmundus te IJmuiden
voor betalingen, vrijwillige bijdragen, giften etc.

Graag bestemming van uw gift noteren bij "opmerkingen", bijvoorbeeld:
Kerkbestuur / Kerkbalans / Vastenactie / Uitgangscollecte (vermeld de maand)

Bankrekening De Bolder:

NL56 RABO 0154 1643 48

Bankrekening Kruispunt:

NL81 RABO 0337 4470 47 o.v.v. gift Kruispunt

Website: ijmuiden.oudkatholiek.nl

Kerkomroep: www.kerkomroep.nl/#/kerken/21184

Facebook (besloten groep, u wordt lid door lidmaatschap aan te vragen)

Autovriendendienst: Coördinator Marjoke de Koning, 0255 515597

Uitvaart in de Oudkatholieke kerk:

Alles wat in de kerk gebeurt: door uw uitvaartverzorger laten regelen via
uitvaartverzorger M. Uitendaal, 023-5324486

De Bolder:

Bloemstraat 124, IJmuiden

e-mail: bolder.okijmond@gmail.com

Parochieblad Het Kruispunt:

Wilt u Het Kruispunt digitaal ontvangen? Laat het ons weten:

kruispunt.okijmond@gmail.com

*Inhoud van busjes graag overmaken op de bankrekening of op zondag na de kerkdienst
afdragen in de sacristie aan de kerkmeester-van-dienst t.b.v. kruispunt*

Het volgende Kruispunt verschijnt omstreeks 4 juni 2025

kopij inleveren uiterlijk 21 mei 2025

per e-mail: kruispunt.okijmond@gmail.com

of in kastje Kopij Kruispunt op pilaar achter in de kerk