



**PAROCHIEBLAD VOOR  
DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND**

Jaargang 66 nummer 3

dec 2024 - feb 2025



*S. Lochner: Anbetung des Jesukindes durch Maria*

## AGENDA EN KERKDIENTEN

do	5-12	20.00	koor	kerk
vr	6-12	19.30	vespers	kerk
za	7-12	14-16	kerk open	kerk
zo	8-12	10.00	eucharistieviering	kerk
ma	9-12	14.00	pastorale commissie	pastorie
di	10-12	20.00	mannenclub	bolder
wo	11-12	9.30	eucharistieviering	kerk
wo	11-12	18.30	Aktiva Adventsviering	Bolder
do	12-12	20.00	koor	kerk
vr	13-12	14.00	oecumenische leeskring	Bolder
vr	13-12	20.00	Bijbel&borrel gourmetten	pastorie
za	14-12	14-16	kerk open	kerk
zo	15-12	10.00	eucharistieviering	kerk
zo	15-12	14.00	concert koor Vitaal	kerk
wo	18-12	9.30	eucharistieviering	kerk
do	19-12	20.00	koor	kerk
za	21-12	14-16	kerk open	kerk
zo	22-12	10.00	eucharistieviering	kerk
zo	22-12	15:30	kerstconcert met samenzang	kerk
di	24-12	20.00	kerstnachtviering	kerk
wo	25-12	10.00	kerstdagviering & kinderkerst	kerk
di	31-12	19.30	lof van oudjaar	kerk
vr	3-1	14.00	oecumenische leeskring	Driehuis
vr	3-1	19.30	vespers	kerk
vr	3-1	20.00	Bijbel&borrel	pastorie
zo	5-1	10.00	eucharistieviering, met Relipopkoor Recreation	kerk
zo	5-1	11:00	'ontkersten' van de kerk, koffie	kerk / Bolder
zo	5-1	16.00	nieuwjaarsreceptie bisschop	Haarlem
zo	5-1	12:00	reünie Rome-gangers	pastorie
ma	6-1	19.00	oecumenisch overleg	Velsen-Zuid
wo	8-1	9.30	eucharistieviering	kerk

wo	8-1	10.00	open koffie-ochtend	Bolder
do	9-1	20:00	koorrepetitie	kerk
za	11-1	14-16	kerk open	kerk
zo	12-1	10.00	eucharistieviering	kerk
ma	13-1	19.30	kerkbestuur	sacristie
di	14-1	20.00	Mannenclub nieuwjaarsborrel	pastorie
wo	15-1	9.30	eucharistieviering	kerk
wo	15-1	20.00	Aktiva vrouwenclub	bolder
do	16-1	20.00	koor	kerk
vr	17-1	14.00	oecumenische leeskring	Bolder
za	18-1	14-16	kerk open	kerk
zo	19-1	10.00	eucharistieviering	kerk
wo	22-1	9.30	eucharistie	kerk
do	23-1	20.00	koor	Kerk
za	25-1	14-16	kerk open	kerk
zo	26-1	10.00	oecumenische dienst	Velsen-Zuid
wo	29-1	9.30	eucharistieviering	kerk
<b>wo</b>	<b>29-1</b>		<b>deadline kruispunt</b>	
do	30-1	20.00	koor	kerk
vr	31-1	14.00	oecumenische leeskring	Driehuis
za	1-2	14-16	kerk open	kerk
zo	2-2	10.00	eucharistieviering & doop	kerk
ma	3-2	19.30	kerkbestuur	sacristie
wo	5-2	9.30	eucharistieviering	kerk
wo	5-2	10.00	open koffie	Bolder
do	6-2	20.00	koor	kerk
vr	7-2	19.30	vespers	kerk
vr	7-2	20.00	Bijbel&borrel	pastorie
za	8-2	14-16	kerk open	kerk
zo	9-2	10.00	eucharistieviering & jubileum Piet Schol 50 jaar dirigent / organist	Kerk
di	11-2	20:00	Mannenclub	Bolder

## **BIJ AGENDA EN KERKDIENTEN**

Op alle vier de adventszondagen, beginnend met 1 december, zal de kinderkerk tijdens de eucharistieviering op zondag weer meedoen aan een adventsproject. Er zal een projectlied zijn dat we op het einde van de kerkdiensten samen zingen. En op de kerstdagviering, op 25 december, houden de kinderen een kinderkerstfeest en vertellen het kerstverhaal in de kerk.

Op zondag 22 december houden we in onze kerk om 15:30 uur het kerstconcert met samenzang. Voor die gelegenheid heeft onze koorleidster Marlie een projectkoor samengesteld dat met ons eigen parochiekoor een Kerst-Sing-Along uitvoert, begeleid door klein orkest en met organiste Anja van der Ploeg op het orgel. Er wordt kerstmuziek uit verschillende tijden gezongen, deels door het koor deels als samenzang.

Zondag 5 januari wordt de dienst van Driekoningen opgeluisterd met opwekkende songs door relipopkoor Recreation, waarbij u de refreinen mee kunt zingen. Na de kerkdienst gaan we de kerk met z'n allen 'ontkersten', d.w.z. alle kerstversieringen worden opgeruimd, de boom wordt afgetuigd, de kerststal en kerstbeelden gaan weer in de opslag. Na afloop is er voor iedereen koffie en soep met een broodje in De Bolder.

De bisschop heeft ons uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie van het bisdom, op zondag 5 januari 2025 in Haarlem. Het begint met de vespers om 16 uur. Elders in dit Kruispunt vind u meer informatie.

Zondag 26 januari blijft onze kerk dicht en vieren we om 10 uur een oecumenische dienst in de R.K. Engelmunduskerk in Velsen-Zuid.

Elize Pirovano (dochter van Marieke van der Wel en Alex Pirovano, geboren op 9 juli) wordt op 2 februari gedoopt tijdens de viering van Maria Lichtmis.

Piet Schol is volgend jaar 50 jaar dirigent / organist in onze kerk. Daar willen we op zondag 9 februari bij stilstaan. Zoveel trouw en toewijding is heel bijzonder.

We hebben het niet afzonderlijk genoemd, maar op alle zondagen en woensdagen is er na de viering koffiedrinken in De Bolder. En als toegift na de kerstnachtviering: koffie met kerststol.

## **Een paar gedachtes bij het plaatje op het voorblad**

- *Door pastoor Harald Münch*

Elk jaar horen we in de kerstnacht het verhaal over de geboorte van Jezus uit het evangelie volgens Lucas. Onze zaligmaker en Heer wordt geboren in Bethlehem, de stad van David. Toen de tijd was gekomen baarde Maria haar zoon, de eerstgeborene, die werd vereerd door engelen, herders en de moeder. Het teken dat hij de gezalfde Gods was, waren de armoedige omstandigheden waaronder hij de wereld in kwam.

God liet namelijk alles achter, hij liet de rijkdom van zijn heerlijkheid achter, om één van ons mensen te kunnen worden, temidden van de gebrokenheid van deze wereld met al haar nood en armoede.

Dat zien we ook op de schilderij op het voorblad. Jezus ligt op de grond in een armoedige stal. Maria, een heel jonge vrouw, knielt voor hem en bidt. Jezus ligt op een doek dat op een corporale lijkt (de doek waarop tijdens de eucharistie op het altaar de kelk en de broodschaal worden geplaatst). Zo is elke eucharistieviering ook een klein Kerstmis: Jezus komt onze gemeenschap binnen. En waar hij binnenkomt brengt hij zegen, hoop en liefde mee. Dat zien we ook hier. Hij zegent met zijn rechterhandje Maria. Terwijl het kind op de grond ligt, staan achter hem bij de voederbak een os en een ezel. Dat staat zo niet in de Bijbel. Maar al rondom 200 na Christus heeft de kerkvader Origenes dit zo beschreven aan de hand van Bijbelteksten in het Oude Testament, zoals Jesaja 1,3: “een rund herkent zijn meester, een ezel weet wie zijn voederbak vult . . .”. De os staat voor het Joodse volk en de ezel voor de heidenen.

Maria draagt een blauwe mantel; ook de engelen die door het raam van de stal naar binnen kijken en die éne engel die boven de herders zweeft, zijn allemaal blauw. Blauw is de kleur van de hemel, de plaats van het geheim van God dat naar ons mensen toe komt. Meestal zien we op schilderijen van de geboorte van Jezus dat Maria liggend wordt afgebeeld, liggend in het kraambed. Waarom knielt zij hier? Ten eerste is het in veel culturen gebruikelijk dat de moeder zittend of knielend baart. Maar hier

speelt nog iets anders mee: Maria wordt hier voor ons een voorbeeld. Jezus is ook haar leven binnengekomen. Ze is als het ware de eerste gelovige, de eerste christen. Zij is ons voorgedaan op de weg van het geloof. Zij is ons voorbeeld in het geloof dat wij kunnen navolgen. Ik heb het hierboven al genoemd: elke eucharistieviering is ook een herhaling van kerstmis, de geboorte van Jezus, de menswording van God. Dat wordt in dit schilderij ook nog door andere dingen aangeduid. Het is moeilijk te herkennen, maar op de grond van de stal liggen overal korenaren. Een verwijzing naar het brood in de eucharistie, het brood dat we delen om gemeenschap met elkaar te hebben door Jezus de Christus. Zo zien we dat kerst niet alleen twee of drie dagen lang een romantisch feest is, maar ons wil brengen bij de kern van ons geloof waar het in elke viering om draait. Dichter bij God en de mensen.

Alvast een zalige kerst,  
pastoor Harald Münch

## **VAN HET PASTORAAT**

Het is een beetje 'unheimlich', maar het is erg stil in de ziekenboeg van de parochie. Wat op zich fijn is.

Jopie Verkerk in de Moerberg is onlangs gevallen en in het begin gingen de geruchten dat ze voor revalidatie naar Velsersduin moest gaan. Maar het viel allemaal mee en ze herstelde gauw op haar eigen plek in de Moerberg.

Dick Gouda zit op de zoveelste operatie te wachten, dit maal een heupoperatie.

Hendrien Rill is in september bevallen. Het jongetje heet Gijs. Met moeder en kind gaat het goed. Ze moeten wel rustig aandoen.

## **BEDANKJES**

### **Dank voor de bloemen!**

Na de bloemendienst met een kleurige zee van bloemen op en rond het altaar, viel mij een schattig klein boeketje witte, roze en rode roosjes toe - wat teer, wat mooi! Dank U wel!

En toen de 'staar' in mijn oog onderhanden genomen was, kreeg ik alweer een bloemengroet van de parochie! Ook heel 'hartelijk dank'

voor dit herfstboeket met grote, vaal-bruine eikenbladeren, goud-bruine chrysanten, droge dennenappeltjes op stokjes, wat groen en veel kleine opvallende vurig rode besjes! Ook heel mooi, en heel anders!

- *Fiete Smit-Maan*

### **13 oktober 2024: Drie-in-één**

- *Door Patrick de Koning, foto's Henk Groen*



De titel doet misschien vermoeden dat dit over de Heilige Drie-Eenheid zou kunnen gaan, maar nee. Toch heeft het er wèl mee te maken. Onderstaande personen dienen / dienden namelijk de Oud-Katholieke kerk in de IJmond en zonder deze Drie-Eenheid is dat volgens mij, Patrick, in welke vorm dan ook, niet mogelijk.



Op 13 oktober jongstleden werden er tijdens de kerkdienst drie personen naar voren gehaald om verschillende redenen: Han de Kooker trad toe tot het kerkbestuur voor de functie Technische dienst en Onderhoud, Linda Plug nam na 8 jaar trouwe dienst afscheid als secretaris van datzelfde bestuur en Patrick de Koning deed 40 jaar trouw dienst als misdienaar / acoliet trouw in de Oud-Katholieke gemeenschap in IJmuiden.

Wat een prachtige eucharistieviering hebben we mogen beleven die dag. Pastoor Harald en koorleden, heel veel dank daarvoor.

Ook mijn maatje Marieke wil ik dankzeggen dat zij naast mij wilde staan, zeker tijdens de koorzang: 'Ga met God en Hij zal met je zijn', op dat moment had ik haar steun echt nodig, ik kon mijn tranen van emotie en dank tijdens dit gezang echt niet meer vasthouden. Als blijk van waardering heb ik namens de bisschop ook nog een kleine icoon van de Heilige Willibrord in ontvangst mogen nemen. Geweldig.

Na afloop hebben we in De Bolder nog van een hapje en een drankje genoten met zijn allen. Daar konden de aanwezige parochianen, vrienden en kennissen hun felicitaties dan wel dankzegging overbrengen aan voornoemde personen. Bolderdames, ook dank voor deze mooie afsluiting van een voor mij memorabele dag. Tot slot alle niet-genoemden die hebben bijgedragen aan deze eredienst: heel, heel veel dank.

## **VAN HET KERKBESTUUR**

- *Marlie Durge, 2<sup>e</sup> secretaris*

### **van de 123<sup>e</sup> kerkbestuursvergadering op maandag 2 september 2024**

Na de opening met gebed wordt Han de Kooker als nieuwe kerkmeester Techniek en Gebouwen verwelkomd. We bespreken het aftreden van Linda, die haar tweede termijn heeft volgemaakt en zich nu op een nieuwe studie voor haar werk wil richten. Wel blijft ze nog de ledenadministratie van de kerk bijhouden in Scipio, een online systeem voor de ledenregistratie van kerken.

We stellen vast dat naast de kerkmeestersdienst op zondag, er ook bij grote evenementen zoals uitvaarten, bruiloften en concerten een kerkmeester aanwezig moet zijn. Er wordt een protocol gemaakt voor uitvaarten ten behoeve van de kerkmeester-van-dienst nu de OKBV is opgeheven. Uitvaartverzorger Martin Uitendaal mag bij ons als enige een uitvaart regelen binnen ons kerkgebouw. Andere uitvaartverzorger nemen contact met hem op als het een uitvaart betreft in onze kerk. De parochiefolder is in concept klaar en door ons goedgekeurd. De Bolderdames gaan elke zondag na de kerkdienst koffie / thee schenken. Bij de mededelingen op zondag vóór de dienst wordt voortaan iedereen standaard uitgenodigd.



We bespreken verder de coördinatie van de bloemendienst, de komst van het Hoorns Byzantijns Mannenkoor op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, berichten uit het pastoraat, de offerte van de architect, voor een Onderzoek van Haalbaarheid van de scenario's m.b.t. de toekomst van de gebouwen.

Financieel jaarverslag 2023 en begroting 2025 zijn door de gemeentevergadering vastgesteld en door de kerkmeesters ondertekend. Ze kunnen worden ingediend.

De feestcommissie heeft een verzoek gedaan voor een budget ten behoeve van het parochiefeest. Dit wordt toegekend.

### **van de 124<sup>e</sup> kerkbestuursvergadering op maandag 7 oktober 2024**

Na de opening met gebed komt de dienst van 13 oktober ter sprake: hierin wordt het 40-jarig jubileum van Patrick de Koning als misdienaar / acoliet gevierd (hij ontvangt een onderscheiding namens de bisschop). Ook nemen we in deze dienst afscheid van Linda Plug als kerkmeester en nieuwe kerkmeester Han de Kooker krijgt zijn aanstellingsbrief van de bisschop overhandigd. Bij het jaarlijkse etentje van het kerkbestuur worden de partners van Linda en Han mede uitgenodigd.

De schoonmaakploeg krijgt een bijdrage voor een gezamenlijk etentje. De definitieve versie van de parochiefolder wordt naar de drukker gestuurd. Het jubileum van Piet Schol 50 jaar koordirigent / organist wordt vastgesteld. Protocol Uitvaarten wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering want we hebben ruim tijd nodig om de opdracht aan de architect te bespreken. De scenario's die niet haalbaar blijken, worden ook niet verder onderzocht. Uiteindelijk volgt presentatie van de bevindingen aan de gemeentevergadering.

Verwarming van de kerk: de thermostaat staat standaard op 12,5° C. Maar nu het kouder wordt, is het nodig deze aan te passen. Er wordt bij Nico nagevraagd hoe de thermostaat in het verleden stond en om de app voor het op afstand regelen van de verwarming over te dragen aan Han. Na nog wat praktische puntjes te hebben doorgenomen wordt de vergadering gesloten.

### **van de 125<sup>e</sup> kerkbestuursvergadering op maandag 4 november 2024**

Deze avond zijn, met het oog op de komende synode, de beide synodalen uitgenodigd (Leonie Wijker en Henk Groen). Zij vertegenwoordigen onze

parochie bij de synode en komen daarom ook op de gemeentevergadering van 10 november, om te bespreken wat er op de agenda van de synode staat en reacties van de gemeentevergadering mee te nemen naar de synode. We hebben een groot deel van de avond ingeruimd om hun vragen m.b.t. de agenda van de synode te horen en te bespreken. Het is belangrijk dat zij de volledige steun van het kerkbestuur en van de gemeentevergadering achter zich weten als ze naar de synode gaan. Er wordt gezocht naar een nieuwe kerkmeester voor het secretariaat. Marlie doet voorlopig de notulen.

Het tijdstip van de viering van Allerzielen wordt door sommigen ervaren als laat op de avond (aanvang 19:30 uur). Maar voor deze dienst waarin de overledenen van het afgelopen jaar worden herdacht, worden de relaties van die overledenen uitgenodigd. Zij zijn vaak werkenden en/of ze komen van buiten de parochie. Voor hen zou 19:00 uur te vroeg zijn. De tijd van 19:30 blijft gehandhaafd.

Er zijn problemen met het aansturen op afstand van de verwarming. Er blijkt een extra systeem te zijn toegevoegd aan het basissysteem waardoor in de app niet te zien is of de verwarming daadwerkelijk aan gaat. Besloten wordt de extra voorziening te omzeilen en de originele verbinding te gebruiken.

De nog te bespreken financiële zaken zoals Stand van zaken bij de architect, Kerkbalans en liquiditeit alsmede verslag van de beleggingen worden doorgeschoven naar de volgende vergadering.

### **VAN DE GEMEENTEVERGADERING**

Na de eucharistieviering op de feestdag van de heilige Willebrord werd de najaarsvergadering voor de parochianen gehouden met 28 aanwezigen. Op de agenda hoofdzakelijk de aanstaande synode (op zaterdag 16 november te Amersfoort). Wij zijn op de synode vertegenwoordigd door 2 'synodalen': Leonie Wijker en Henk Groen. Zij gaven een toelichting bij de agenda van de synode en hadden wat vragen aan de vergadering, om de inbreng van de parochie in dezen mee te kunnen nemen naar de synode. Aan de orde kwamen het jaarverslag van de bisschoppen, de jeugdkampen, de uitgeverij, de begroting, de fondsen voor de landelijke kerk en de vernieuwing van de synodale structuur.

Na een 2<sup>e</sup> rondje koffie met broodjes kwamen de zaken van de eigen parochie aan de orde: de verhouding kerkbezoek - kosten van onderhoud met het oog op de toekomst van de gebouwen; de scenario's die op de vorige parochievergadering besproken zijn en het te starten onderzoek naar de haalbaarheid van de meest kansrijke scenario's door een architect. De uitkomsten van dit onderzoek worden door de architect aan de gemeentevergadering voorgelegd alvorens vervolgstappen volgen. De vergadering werd afgerond met nog wat praktische onderwerpen zoals de verwarming in de kerk (en de kosten daarvan) plus de rondvraag.

## **VAN DE BISSCHOP**

### **Nieuwjaarsvespers en nieuwjaarsreceptie**

“Op 5 januari hopen we het jaar 2025 zoals gebruikelijk te beginnen met het zingen van de vespers in de kathedrale kerk van de HH. Anna en Maria in Haarlem. De vespers begint om 16.00 uur en na afloop is er gelegenheid om elkaar bij een hapje en een drankje een zegenrijk nieuwjaar te wensen. Ik hoop van harte dat velen de weg naar Haarlem weten te vinden om samen Gods lof te zingen.

Daarnaast heb ik nog een speciale oproep aan zangers en zangeressen. De afgelopen jaren hebben we geëxperimenteerd met een enigszins nieuwe opzet van de dienst met de nodige variatie aan gezangen. Ook voor de komende dienst doen we een beroep op ervaren zangers en zangeressen om een gelegenheidskoor te vormen, dat onder leiding van Xandra Mizée de voorzang verzorgt. Er wordt half december één repetitie in Haarlem gepland en voorafgaand aan de dienst zingen we in. Wie zingend wijs kan houden, enigszins noten kan lezen, zich thuis kan voorbereiden en wil meedoen om deze gezamenlijke bisdomsdienst gestalte te geven, kan zich opgeven bij Lidwien van Buuren, die als coördinator optreedt: lidwienvanbuuren@gmail.com. We hopen op een volle kerk die zingend en biddend het nieuwe jaar ingaat!”

*+ Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem*

## ***Uit de herderlijke brief van de bisschoppen t.a.v. de invoering van de NBV21 (Nieuwe BijbelVertaling)***

*- Bernd Wallet en Dirk Jan Schoon*

Bij de aanvang van het kerkelijk jaar bieden wij u een nieuw Lectionarium aan dat de Bijbel dichterbij brengt. Vanaf deze Advent zullen we in onze kerkdiensten de schriftlezingen horen uit de NBV21. We zijn onder de indruk van de kwaliteit van deze vertaling, die niet alleen dicht bij de brontekst staat, maar ook mooier en consistenter is dan haar voorganger. Na een studieproces van drie jaar hebben we kunnen besluiten dat we de NBV21 kunnen vrijgeven en aanbevelen als Bijbelvertaling, niet alleen voor persoonlijk, maar ook voor gemeenschappelijk gebruik in de kerk.

## **VAN DE KINDERKERK**

*- door Nanda Tol, leidster van de Kinderkerk*

### **Adventsproject Kinderkerk**

De Kinderkerk heeft ook dit jaar een adventsproject met als thema 'Help jij me hopen?' In de Bijbelverhalen horen we in de adventsweken over hoopgevende dingen. Steeds weer zijn we getuige van het goede nieuws in deze verhalen. Achter in de kerk komt een kraampje te staan. Daarin wordt de 'Kalender van Hoop' opgehangen, met een plaat van het verhaal van die zondag. We hebben aan enkele kerkgangers gevraagd om als 'hoopgever' iets te vertellen en er is ieder week een vraag aan u, een vraag waarop vele antwoorden mogelijk zijn. Na de dienst kun u uw antwoord achter in de kerk op papier zetten. Deze worden in de kraam opgeplakt.



Bij ons project 'Help jij me hopen' hebben we ook een projectlied. Dit wordt natuurlijk door de kinderen gezongen, maar ook u mag meezingen. Het is op de melodie van 'Nu daagt het in het Oosten'. Het eerste couplet wordt elke week gezongen. Het tweede couplet gaat over het Bijbelverhaal van die adventszondag.

Tekst van het eerste couplet:

Wij hopen op een teken, van liefde en geloof.

Wie zal ons laten weten, wat God aan ons belooft?

Zo gaan we richting de Kerst waar we op hopen; We hopen daarbij ook op uw medewerking.

Een hele hoopgevende Adventstijd gewenst,

- De leiding van de Kinderkerk

## **VAN DE SENIORENCOMMISSIE**

### **Seniorenmiddag 27 november**

Op woensdag 27 november was er weer een gezellige seniorenmiddag in De Bolder. Het begon met een kerkdienst met het parochiekoor, geheel in sfeer van de advent die de zondag erna (1 december) begint. Daarna was er koffie met lekkers, en tot ieders verrassing kwamen Sint en Piet onverwacht langs! De middag werd besloten met een drankje en een hapje. Het was weer oergezellig en iedereen had weer fijn kunnen bijpraten met elkaar.





*De Seniorencommissie organiseert 2x per jaar de Seniorenmiddag voor parochianen boven de 70 in De Bolder met vooraf een korte kerkdienst. Voor meer informatie:*

*Sonja Gravemaker                      06-24713401*  
*Liesbeth van der Laan              06-33142999*  
*Anneke Zwart                         06-53226415*

### **VAN HET KRUISPUNT**

Belangrijke data van Het Kruispunt eerste helft van 2025

<b>verschijningsdatum</b>	<b>deadline kopij</b>
woensdag 12 februari	woensdag 29 januari
woensdag 4 juni	woensdag 21 mei
woensdag 10 september	woensdag 27 augustus
woensdag 26 november	woensdag 12 november

Kopij bij voorkeur digitaal aan te leveren per mail aan:  
[kruispunt.okijmond@gmail.com](mailto:kruispunt.okijmond@gmail.com)

*NB gebruik de ENTER-knop alléén om naar een nieuwe alinea te gaan.*



## VAN DE VERENIGINGEN

### **VAN VROUWENVERENIGING AKTIVA**

#### **Programma Aktiva resterend in 2024-2025:**

- 11 december: Adventsavond in De Bolder
- 15 januari: gymmen met Carla
- 19 februari: filmavond
- 19 maart: eten met thema
- 16 april: voorjaarsstukje maken
- 21 mei: uit eten

#### **Aktiva Sinterklaasavond, woensdag 20 november 2024**

- *Anneke Zwart, namens het bestuur van Aktiva*

Gisteravond trakteerde vrouwenvereniging Aktiva ons op een ouderwets avondje Sint en Piet. O.l.v. Sint en Piet werd met een pubquiz de kennis van de leden op de proef gesteld. Met als gevolg hilarische momenten. Vier teams streden om de prijs. Pepernoten vlogen door de lucht. Met een mooi gedicht als dank werd dit ouderwetse Sint en Piet-avondje afgesloten.

### *Gedicht van Betty Gouda*

*Vanavond zijn we gezellig bij elkaar,  
Want we vieren St. Nicolaas,  
echt waar!  
De Sint en Piet zijn bij ons op bezoek.  
We kregen pepernoten en van  
Liesbeth gevulde speculaaskoek.  
We speelden een echte quiz:  
Alles over de Goed Heiligman en Piet,  
wat niet makkelijk is.  
Al zijn we op leeftijd, toch was het fijn  
Om zo bij elkaar te zijn.  
Bestuur, bedankt voor dit feest,  
Het is weer heel mooi geweest!*



### **van een Aktiva-lid:**

Wat een verrassing, denk je een rustige avond te hebben met en bij Aktiva, komt daar ineens Sinterklaas met zijn dolle druktemaker van een Piet binnenvallen. Was een gezellige boel met die twee. Gauw een foto gemaakt van Sint en Piet samen met het bestuur, om op het wandkleed in De Bolder te hangen.

- *Jenny van Os-Leyen*

## **VAN MANNENVERENIGING VELSEN**

### **Programma Mannenvereniging Velsen resterend in 2024-2025:**

- *namens het bestuur, Cees Borst*
- 
- 8 januari: Nieuwjaarsbijeenkomst
- 11 februari: AI (Artificial Intelligence) door Jeroen Borst.
- 11 maart: Fotograaf Erwin Olaf, door Jacqueline Lahaye.
- 8 april: Recht Systemen, door Otto Vos.
- 13 mei: Excursie.



## **Oud-Katholieke Mannenvereniging - bijeenkomst 8 oktober**

De heer Jacob de Boer gaf een lezing over PFAS. De heer De Boer is geboren en opgegroeid in IJmuiden. Hij is hoogleraar in Milieuchemie en Toxicologie met als specialisatie Persistente stoffen. Alle stoffen bestaan uit moleculen en een molecule bestaat uit atomen. Stoffen waarvan een molecule chloor-, broom- of fluoratomen bevat, zoals PFAS, zijn heel moeilijk of niet afbreekbaar en zijn persistent. (PFAS is de afkorting voor Poly- en PerFluorAlkylStoffen.) Deze stoffen hebben water-, vuil- en vet-afstotende eigenschappen. Ze komen van nature niet op aarde voor, maar worden door de mens gemaakt. Deze stoffen worden veel verwerkt in de anti-aanbaklaag van pannen, in verf, voedselverpakkingen, jassen, cosmetica, smeermiddelen, skiwax en blusschuim.

Mensen worden via voeding, huidcontact en ademhaling blootgesteld aan PFAS die zich dan weer binden aan het albumine in ons bloed (meest voorkomende eiwit in je bloed dat er onder andere voor zorgt dat vocht in je bloedvaten blijft). Mensen die in de buurt van PFAS-producenten wonen hebben vaak veel hogere gehalten van deze stoffen in hun bloed dan de aanbevolen maximale normen. PFAS hebben nadelige gezondheidseffecten op ons immuunsysteem en hoge PFAS-gehalten in het bloed kunnen o.a. nierkanker, leverkanker en schildklierkanker veroorzaken. Na de informatie over PFAS volgde ook nog een korte samenvatting van een onderzoek naar schadelijke stoffen bij Tata Steel in IJmuiden. De heer De Boer is lid van de "Expertgroep Gezondheid IJmond" en in hun rapport dat in februari 2024 aan de minister is aangeboden, wordt o.a. aanbevolen om het Groen Staal-plan in te voeren en Cokesfabriek 2 zo snel mogelijk te sluiten. Dit alles voor schonere lucht met minder uitstoot van schadelijke stoffen door Tata Steel.

## **Oud-Katholieke Mannenvereniging - bijeenkomst 12 november**

De bisschop van Haarlem Dick Schoon gaf een lezing over de verschillen in de Katholieke kerk in Rome en de Republiek der Nederlanden in de 18<sup>e</sup> eeuw. In de Republiek kwam er een splitsing onder Katholieken na afzetting van Codde door de Paus. De Katholieken die trouw bleven aan Rome werden door de Republiek gedoogd en de Hollandse Zending genoemd. De Katholieken die niet trouw aan Rome waren wilden de voortzetting van de bestaande bestuursstructuur behouden en de oude

bisschopszetels in Utrecht en Haarlem bezetten zonder invloed van Rome. In 1713 werd de Constitutie van Unigenitus uitgevaardigd en de Republiek tot missiegebied verklaard. Veel geestelijken in diverse Europese landen die tegen deze constitutie waren of niet alle stellingen aanvaardden, kwamen als vluchtelingen naar de Republiek. De prinses d’Auvergne (1689-1736) speelde een belangrijke rol bij het opvangen van deze vluchtelingen. Tijdens deze lezing werd veel aandacht besteed aan het leven van de prinses d’Auvergne en de invloed die zij o.a. ook heeft gehad bij de wijdingen van de Aartsbisschoppen van Utrecht tussen 1720 en 1735. Deze Aartsbisschoppen (Steenhoven, Barchman Wuyters, Van der Croon) waren niet trouw aan de Paus in Rome en werden gesteund door de regering van de Republiek. Deze prinses trouwde, na het overlijden van haar eerste man, met een stalknecht, wat als een schandaal werd bestempeld. De prinses leed echter een sober leven zonder pracht en praal en overleed in 1736. Heel bijzonder is dat zij als enige vrouw is begraven in de grafkelder voor de Utrechtse pastoors in de omgang van de Mariakerk in Utrecht. Dit gebeuren vormde bij de start van de lezing een link naar de huidige tijd met de viering van 25 jaar vrouwen in het priesterambt in onze kerk.

## **VAN DE BOLDER**

### **Elke zondag koffie en fotowand**

Het Bolderteam nodigt u uit, om voortaan elke zondag na de kerkdienst “een bakkie” te komen doen in De Bolder. We zijn er voor ú!

De wandkleden met foto’s van vroeger (links in De Bolder) en nu (rechts in De Bolder) zijn intussen een groot succes. “O wat waren we toen nog jong”, horen we vaak zeggen. Er mogen nog heel veel foto's gebracht worden, van toen en nu.



## OVERIGE ACTIVITEITEN IN KERK EN PAROCHIE

### Open koffieochtend



Op iedere eerste woensdag van de maand, na de ochtenddienst, is er vanaf 10.00 uur koffiedrinken voor mensen van binnen en buiten de parochie. Even een gezellig samenzijn, beetje bijpraten of een persoonlijk gesprek voor hen die daar behoefte aan hebben. U bent van harte welkom en neemt u gerust iemand mee.

Met vriendelijke groet,  
de koffiedames Olga en Anneke

### Nieuws van de Zending over het sparen van Kaarten en Postzegels.

- *Aad de Koning, namens de Zendingscommissie*

Vele jaren zijn er kaarten en postzegels gespaard t.b.v. de Zending. De spaaractie begon in 1997 in de Adelbertuskerk en is toen gelukkig voortgezet in de nieuwe Adelbertus&Engelmundusparochie. De Zending heeft jaar in jaar uit de postzegels en kaarten gesorteerd die daarna via ruilbeurzen verkocht werden. Helaas komt hier een einde aan. Vrijwilligers zijn schaars, ook bij de Zending. En er gaat nu veel via email en WhatsApp, ook aanbieden en verhandelen van postzegels en kaarten. De opbrengst van de verkoop was uiteraard voor de Zending en dat was in 1997 een bedrag van f 17.535 voor de postzegels en f 37.545 voor de kaarten! Een geweldig resultaat in die tijd. Bij dezen dank ik iedereen die de afgelopen 27 jaar kaarten en postzegels verzamelde voor de zending en deze meenam naar de kerk. Nogmaals heel veel dank, ook namens de vrijwilligers van de Zendingscommissie.

## CULTUREEL

### Concerten en bijzondere diensten met (gast)koren in onze kerk

- **zondag 15 december:** concert door seniorenkoor Vitaal Velsen,
- 's middags om 14:00 uur
- **zondag 22 december:** Kerstconcert met samenzang door koor, solisten, begeleidingsorkest en orgel. Aanvang 15:30 uur.
- **Zondag 5 januari 2025:** Driekoningenviering met medewerking van Relipopkoor Recreation uit Heemskerk.

## Terugblik meezingconcert door het Odensekoor op 15 november

Om de week geeft onze koorleidster, Marlie, zangworkshops in de Odensehuizen te IJmuiden en Heemskerk (Odensehuizen zijn inloophuizen voor mensen met dementie en richten zich speciaal op stimulering en ontwikkeling van de creativiteit in het haperende brein). De groepen van deze beide Odensehuizen traden voor het eerst op, samen als één koor. Aangevuld met mantelzangers en met muzikale begeleiding van een combo met Rob van Dijk aan de piano, gaven ze een vrolijk meezingconcert in onze kerk. En meegezongen werd er! In de kerk zat veel familie van de optredenden en bij “het kleine café aan de haven” werd er flink meegedeind en -gegalmd. Er werd een traantje weggepinkt bij True Love, en bij de gedichten die werden voorgedragen. Maar wat waren ze trots, zowel familie / betrokkenen als de zangers zelf, stralend en glunderend dat ze zich zó konden presenteren aan hun achterban. Wat een voorrecht dat dat allemaal in onze kerk kan, dat we daar zo’n mooie ruimte voor hebben, en faciliteiten kunnen bieden zoals een broodmaaltijd in De Bolder en de goede verzorging door het BolderTeam.



*(dit concert werd financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van de Gemeente Velsen, het LangLeveKunst Fonds en De Zorgspecialist; en door de Odd Fellows voor de huur en verwarming van de kerk).*

## **Terugblik Anglicaanse zang op Willibrordzondag**

Ter ere van de feestdag van de Heilige Willebrord op zondag 10 november zong ons parochiekoor in de eucharistieviering gezangen uit de Anglicaanse traditie. Sommige in het Engels, en alles wat meegezongen kon worden in het Nederlands maar op muziek uit de Anglicaanse liedboeken. Het werd zó gewaardeerd in de kerk, dat er een spontaan applaus volgde aan het eind van de viering.

## **Terugblik Byzantijnse zang op Zondag der Voleinding**

Op zondag 24 november was het Byzantijns Mannenkoor uit Hoorn gastkoor in de eucharistieviering van de Zondag der Voleinding. Dit is de laatste zondag van het kerkelijk jaar, een week later begint de Advent (de voorbereiding op Kerstmis) en die wordt bij ons op bijzondere wijze gevierd. Het mannenkoor had na corona moeilijkheden ondervonden om een doorstart te maken, maar bleken nu weer goed op krachten te zijn gekomen. Muisstil luisterden de mensen naar hun inspirerende zang, in hun hart de gebeden en lofzangen meevoelend. De mannen hadden ook prachtige iconen meegenomen om een suggestie van een iconostase (iconenwand) te geven zoals in de orthodoxe kerken. Na de kerkdienst was er koffie in De Bolder en werd het kerkelijk jaar besloten met een glas sekt.



## **Zondag 8 december: geen SIGN**

Terwijl wij “wachten op een teken” gaat de komst van SIGN (Samen In de Naam van God, of Singing In God’s Name) niet door. Hun dirigente is van de fiets gevallen en ongelukkig terecht gekomen. Ze heeft haar arm

gebroken en het koor repeteert voorlopig niet. Vandaar dat ook het optreden in de viering van 8 december afgezegd moest worden. Maar ze komen zeker in het voorjaar een keer of meer in een viering zingen. SIGN is één van de groepen die onze kerk gebruiken voor hun repetities.

### **Zondag 15 december: Kerstconcert Seniorenkoor Vitaal Velsen**

Traditioneel geeft het Velsers Seniorenkoor Vitaal haar kerstconcert in onze kerk. Ook dit jaar maken ze weer graag gebruik van onze mooie ruimte en akoestiek. Aanvang 14:00 uur, met koffie in de pauze.

### **Zondag 22 december: Kerstconcert met samenzang**

In tegenstelling tot vorig jaar, toen verschillende groepen, solisten en instrumentalisten afwisselend optraden, wordt nu het gehele concert verzorgd door Projectkoor IJmond Vocaal met medewerking van ons eigen parochiekoor. Dit projectkoor is samengesteld uit twee vocale ensembles resp. uit Heemskerk o.l.v. Anja van der Ploeg en uit Velsen o.l.v. Marlie Durge. Zij zingen het Weihnachts-Oratorium van H.F. Müller (Oef, hoor ik u denken, dat wordt zwaar! Maar nee hoor, dit is niet zoals Bach, dit is een charmant kerststukje uit de Romantische periode, eind 19<sup>e</sup> eeuw). Kleine recitatieven die het geboorteverhaal van Jezus vertellen volgens het evangelie van Lucas worden gevolgd door korte, melodieuze solo's en koorzang. Er zitten ook korallen in die door iedereen kunnen worden meegezongen: het zijn advents- en kerstliederen die ook bij ons bekend zijn. Het geheel wordt begeleid door een klein orkest en orgel. Na de pauze met Glühwein wordt het concert vervolgd met een grote Kerst-Sing-A-Long. Met het orkest en Anja van der Ploeg aan het orgel zingen projectkoor en ons parochiekoor samen een medley van bekende kerstliederen die u naar hartenlust kunt meezingen. Toegang is voor parochianen gratis (op vertoon van Het Kruispunt) omdat het de kerstsamenzang van de parochie betreft; voor niet-parochianen is de toegangsprijs € 10 p.p. Kaarten reserveren: [ijmondvocaal@gmail.com](mailto:ijmondvocaal@gmail.com)

### **Zondag 5 januari 2025 met Relipopkoor Recreation**

Het koor Recreation uit Beverwijk-Heemskerk is een interkerkelijk koor van zo'n 17 enthousiaste zangers en zangeressen onder leiding van Eibert de Vries die ook op de piano speelt. Ze treden op met een vast combo.

# KERSTCONCERT

Weihnachts-Oratorium van H.F. Müller

&

Sing-A-Long van bekende kerstliederen



Uitvoerenden:

Projectkoor IJmond Vocaal

Mirjam Betjes, sopraan

Fokko de Bruine, tenor

Instrumentaal ensemble, fluit, hobo, strijkers

Anja van der Ploeg, kistorgel, repetitor

Marlie Durge, dirigent

Zaterdag 7 december

aanvang 20.00 uur

Heemskerk

Dorpskerk

Kerkplein 1

'Kerk open: 19.30 uur'

Zondag 22 december

15:30 - 17:30 uur

IJmuiden

Oud-katholieke kerk,

Kon. Wilhelminakade 119

'Kerk open: 15.00 uur'

Kaarten à € 10 aan de zaal;

of kaarten vooraf reserveren door overmaking naar  
bankrekening NL66 KNAB 0775 3114 72

ten name van I. Sinnige e/o, penningmeester van Stichting IJmond Vocaal  
onder vermelding van : kerstconcert Heemskerk of kerstconcert IJmuiden

Organisatie: Stichting IJmond Vocaal

Toegang is gratis voor parochianen (op vertoon van Het Kruispunt)

## **Parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus**

Pastoor H. Münch, tel. 06-15655684,  
e-mail: [munchharald@gmail.com](mailto:munchharald@gmail.com)

Engelmunduskerk:	Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden
Pastorie:	Kon. Wilhelminakade 117, IJmuiden, tel.0255-515260
Kerkbestuur:	info.okijmond@gmail.com secretaris.okijmond@gmail.com penningmeester.okijmond@gmail.com

### ***Bankrekening Oud-Katholieke Parochie IJmond***

NL52 INGB 0000 0018 00

t.n.v. Oud-Katholieke Parochie HH. Adelbertus en Engelmundus te IJmuiden  
voor betalingen, vrijwillige bijdragen, giften etc.

Graag bestemming van uw gift noteren bij “opmerkingen”, bijvoorbeeld:  
Kerkbestuur / Kerkbalans / Vastenactie / Uitgangscollecte (vermeld de maand)

**Website:** [ijmuiden.oudkatholiek.nl](http://ijmuiden.oudkatholiek.nl)

**Kerkomroep:** [www.kerkomroep.nl/#/kerken/21184](http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21184)

Facebook (besloten groep, u wordt lid door lidmaatschap aan te vragen)

**Autovriendendienst:** Coördinator, Marjoke de Koning, 0255 515597

### ***Uitvaart in de Oudkatholieke kerk:***

Alles wat in de kerk gebeurt: via Uitvaartverzorger M. Uitendaal, 023-5324486

### ***De Bolder:***

Bloemstraat 124, IJmuiden

e-mail: [bolder.okijmond@gmail.com](mailto:bolder.okijmond@gmail.com)

### ***Bankrekening De Bolder:***

NL56 RABO 0154 1643 48

### ***Parochieblad Het Kruispunt:***

Wilt u Het Kruispunt digitaal ontvangen? Laat het ons weten:

[kruispunt.okijmond@gmail.com](mailto:kruispunt.okijmond@gmail.com)

### ***Bankrekening Kruispunt:***

NL81 RABO 0337 4470 47 o.v.v. gift Kruispunt

*Inhoud van busjes graag overmaken op de bankrekening of op zondag na de kerkdienst  
afdragen in de sacristie aan de kerkmeester-van-dienst t.b.v. kruispunt*

### **Het volgende Kruispunt verschijnt omstreeks 12 februari 2025**

*kopij inleveren uiterlijk 29 januari 2025*

per e-mail: [kruispunt.okijmond@gmail.com](mailto:kruispunt.okijmond@gmail.com)

of in kastje Kopij Kruispunt op pilaar achter in de kerk