



PAROCHIEBLAD OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND
Jaargang 66 nummer 02 sept-okt-nov 2024



Aartsengel Michael op de Dag der Voleinding; russisch ikoon 17^e eeuw

AGENDA EN KERKDIENTEN

Zo	22-9	10:00	Eucharistie en koffie	kerk
wo	25-9	09.30	Eucharistie en koffie	kerk
do	26-9	20.00	koorrepetitie	kerk
za	28-9	14-16	kerkopenstelling	kerk
zo	29-9	10.00	Dienst van S&G en koffie	kerk
wo	2-10	09.30	Eucharistie	kerk
wo	2-10	10.00	Open koffiedrinken	Bolder
do	3-10	20.00	koorrepetitie	kerk
vr	4-10	14.00	Oecumenische leeskring	sacristie
vr	4-10	19.30	vespers	kerk
vr	4-10	20.00	Bijbel&borrel	pastorie
za	5-10	14-16	kerkopenstelling	kerk
zo	6-10	10.00	Eucharistie en koffie bloemendienst	kerk
ma	7-10	14.00	Pastorale commissie	pastorie
ma	7-10	20.00	kerkbestuur	sacristie
di	8-10	20.00	mannenvereniging	Bolder
wo	9-10	09.30	Eucharistie en koffie	kerk
do	10-10	14.00	Jaarvergadering kruispunt	pastorie
do	10-10	20.00	koorrepetitie	kerk
vr	11-10	19.30	Leeskring liturgisch handboek	pastorie
za	12-10	14-16	kerkopenstelling	kerk
zo	13-10	10.00	Eucharistie en koffie Patrick 40 jaar misdienaar	kerk
wo	16-10	09.30	Eucharistie en koffie	kerk
wo	16-10	20.00	Vrouwenvereniging Aktiva	Bolder
Do	17-10	20.00	koorrepetitie	kerk
vr	18-10	14.00	oecumenische leeskring	sacristie
vr	18-10	19.30	clusterbijeenkomst	Haarlem

za	19-10	14-16	kerkopenstelling	kerk
zo	20-10	10.00	Eucharistie en koffie	kerk
wo	23-10	09.30	Eucharistie en koffie	kerk
Do	24-10	20.00	koorrepetitie	kerk
za	26-10	14-16	kerkopenstelling	kerk
Zo	27-10	10.00	Eucharistie en koffie	kerk
wo	30-10	09.30	Dienst van S&G en koffie	kerk
vr	1-11	19.30	vespers	kerk
vr	1-11	20.00	Bijbel&Borrel	Bolder
za	2-11	14-16	kerkopenstelling	kerk
za	2-11	19.30	Eucharistie en koffie Allerzielen	kerk
zo	3-11	10.00	Dienst S&G en koffie	kerk
ma	4-11	20.00	kerkbestuur	sacristie
wo	6-11	09.30	Eucharistie	kerk
wo	6-11	10.00	Open koffiedrinken	Bolder
do	7-11	20.00	koorrepetitie	kerk
za	9-11	14-16	kerkopenstelling	kerk
zo	10-11	10.00	Eucharistie in anglicaanse stijl en koffie	kerk
zo	10-11	11.30	gemeentevergadering	Bolder
Zo	10-11	15.30	koopvaardijdienst	De Nieuwe Kerk
di	12-11	20.00	mannenvereniging	Bolder
wo	13-11	09.30	Eucharistie en koffie	kerk
Do	14-11	16.00	Haarlemse geestelijkheid	Bolder
do	14-11	20.00	koorrepetitie	kerk
vr	15-11	14.00	oecumenische leeskring	
vr	15-11	14:15	concert Odensekoor	kerk
za	16-11	14-16	kerkopenstelling	kerk
za	16-11	10-16	synode	
zo	17-11	10.00	Eucharistie en koffie	kerk
wo	20-11	09.30	Eucharistie en koffie	kerk

wo	20-11		Deadline kruispunt	
wo	20-11	20.00	Vrouwenvereniging Aktiva	Bolder
do	21-11	20.00	koorrepetitie	kerk
za	23-11	14-16	kerkopenstelling	kerk
zo	24-11	10.00	Eucharistie m.m.v. Hoorns Byzantijns koor, koffie	kerk
wo	27-11	15.00	seniorenmiddag	Bolder
do	28-11	20.00	koorrepetitie	kerk
vr	29-11	14.00	Oecumenisch leeskring	
za	30-11	14-16	kerkopenstelling	kerk
zo	1-12	10.00	Eucharistie en koffie	kerk
zo	1-12	16.00	Adventszingen	De Nieuwe Kerk
ma	2-12	20.00	kerkbestuur	sacristie
wo	4-12	09.30	Eucharistie en koffie	kerk
wo	4-12	10.00	Open koffiedrinken	Bolder

BIJ AGENDA EN KERKDIENTEN

Met ingang vanaf nu zal er **elke zondag** na de viering **koffiedrinken** op zondagochtend zijn. De ene zondag wordt de koffie verzorgd door de koffieschenkers volgens het jaarrooster. De andere keer zullen de dames van Bolderbeheer de koffie verzorgen. Dus elke zondag is er na de dienst gelegenheid om samen in de Bolder onder het genot van een kopje koffie of thee bij te praten.

Met ingang van het nieuwe seizoen op 8 september is er alleen nog één keer per maand **kinderkerk** en wel in principe op de **eerste zondag van de maand**, natuurlijk zullen we Kerstmis en Pasen niet overslaan. Daarom moet u altijd goed in het jaarrooster kijken. Wel hebben we er nieuwe leidsters bij gekregen: Nanda wordt in toekomst geassisteerd door Fleur Gravemaker en Catherine Altree.

De **oecumenische leeskring** is ook weer van start gegaan. Op vrijdagmiddag om 14 uur lezen we om de beurt samen een boek. Dit keer

is het een boek van een Pakistaanse moslim die christen geworden is en beschrijft wat voor hem het verschil is tussen deze twee religies. Het **Handboekje over liturgie** samen lezen? Dan bent u van harte uitgenodigd op vrijdag 11 oktober om 19.30 in de pastorie. Het is een klein boekje waarin de pastoor van Utrecht op een frisse manier beschrijft wat er allemaal in onze vieringen gebeurt. Wie mee doet ervaart een verdieping van zijn of haar deelname aan de vieringen bij ons in de kerk.

Patrick is sinds 40 jaar een trouwe en toegewijde acoliet. Zo veel trouw moet beloond worden. En dat doen we door hem op **zondag 13 oktober** tijdens de viering en daarna in de Bolder in het zonnetje te zetten.

Op **zondag 13 oktober** nemen we ook afscheid van **Linda Plug** als secretaris van het kerkbestuur. Twee termijnen van elk vier jaar heeft ze volgemaakt. Maar nu is ze volgens het statuut aan het einde van haar termijnen. Gelukkig is Marlie bereid enkele van haar taken over te nemen. Wel zijn we nog steeds op zoek naar een nieuwe eerste secretaris voor het kerkbestuur.

In dezelfde viering op **zondag 13 oktober** zal **Han de Kooker** benoemd worden tot nieuwe kerkmeester. Hij zal zich met Erwin het aandachtsveld gebouwen delen.

Zondag 10 november vieren we in de kerk het feest van de heilige Willibrord. En omdat Willibrord ooit van de overkant van de Noordzee naar onze streken is gekomen willen wij in deze dienst de psalmen op de wijze van **Anglican chants** zingen. En het koor heeft daarnaast een paar mooie Anthems voorbereid.

We pakken ook opnieuw een oude traditie op en op de laatste zondag van het kerkelijke jaar 24 november zingt het **Byzantijns Mannenkoor** uit Hoorn bij ons tijdens de eucharistieviering gezangen uit de Byzantijnse ritus.

In het nieuwe kerkelijke jaar vieren we weer samen met onze burens van de Nieuwe Kerk de eerste advent met een gezamenlijk **Adventszingen**, op zondag 1 december om 16 uur. Dit jaar bij ons in de Oudkatholieke Kerk.

VAN DE PASTOOR

In de afgelopen zomer mochten we twee keer in het midden van onze gemeenschap een huwelijksjubileum vieren. Het echtpaar Laurijs en het echtpaar Zwart vierden dat ze 60 jaar met elkaar verbonden zijn, 60 jaar in trouw en liefde, in goede en kwade tijden.

Een van de meest gebruikte woorden in het evangelie en in de kerk is 'liefde'. Maar het is eigenlijk altijd niet zo duidelijk wat we met het woord 'liefde' bedoelen. Er zijn namelijk twee soorten van liefde. Liefde zoals we die in het evangelie leren kennen, en liefde zoals wij die in ons gewone leven in deze wereld ervaren.

In ons gewone leven is liefde verbonden met de eigenschappen die mensen vertonen. Iemand die vriendelijk en lief is, daar willen we wel van houden. Of denk eens terug aan je man of vrouw met wie je samen bent. Je bent verliefd geraakt omdat hij of zij eigenschappen vertoonde waarop je valt. Je houdt gemakkelijk van iemand, die om de één of andere reden sympathiek overkomt. Iemand die aantrekkelijk is, lichamenlijk of vanwege zijn karakter, kan liefde en sympathie opwekken.

Heel anders is het in het evangelie met het woord 'liefde'. Jezus houdt niet van mensen, omdat zij aardig of sympathiek of knap zijn. Hij houdt van mensen, omdat hij in hen kinderen van dezelfde Vader herkent. Liefde in het evangelie is in de eerste plaats een daad die wij moeten stellen. Onze liefde komt niet voort uit de aantrekkingskracht van de medemens. Liefde is een daad die ik persoonlijk wil stellen, omdat ik besef, dat ook mijn naaste, los van zijn prettige of aangename eigenschappen, een kind van onze hemelse Vader is.

Oef, wat een eis, dat zal de één of ander nu zuchten. Welke mens kan dat in praktijk brengen? Wie kan dat volbrengen? Ik begrijp deze zucht. Ik herken het ook bij mij zelf. Maar misschien helpt het, als we beseffen dat 'liefde' in het evangelie niet betekent, dat je vlinders in de buik moet hebben en je hart op hol slaat bij het zien van de ander. Nee, liefde in het evangelie betekent dat ik besluit in mijn medemens ook een kind van God te zien. En deze medemens heeft los van mijn gevoelens of zijn eigenschappen het recht met respect en eerbied behandeld te worden.

Met hartelijke groet,

Pastoor Harald Münch

VAN HET PASTORAAT

Op 9 juli is **Elize Janneke Mary Pirovano** geboren, dochter van Marieke van der Wel en Alex Pirovano. Met moeder en kind en ook de vader gaat het goed. Tezamen met onze felicitaties wensen wij Elize en haar broertje, moeder, vader en verdere familie gezondheid en zegen.

Cees en Joke Lips-Zwart zijn verhuisd naar Vechtstraat 2M, 1972 TG IJmuiden.

Suze van Riessen is onlangs thuis gevallen en heeft haar hoofd erg bezeerd. Alleen wonen is geen optie meer. Zij is verhuisd naar Breezicht, in de toren.

Ton Zwemmer is de laatste maanden vaak benauwd. Hij gaat het ziekenhuis in en uit. Maar men kan niet echt een oorzaak vinden.

Thea Blok had in de vroege zomer een ongeluk waarbij een heup zwaar beschadigd is. De operatie is goed geslaagd en ze is voor revalidatie in Velsersduin.

Nel Sjoukens-Kok, uit IJmuiden afkomstig, woonde jarenlang in de Prins-Hendrik Stichting in Egmond en was sinds een paar jaar weer woonachtig te IJmuiden, in Breezicht. Ze is van de zomer overleden en vanuit onze kerk uitgevaren onder leiding van pastoor Robert Frede.

BLOEMENDIENST 2024

Op zondag 6 oktober houden we onze jaarlijkse bloemendienst. Bloemen worden voor het altaar geplaatst en na de dienst weggebracht naar parochianen die een steuntje in de rug nodig hebben. Wie een bloemetje wil (laten) bezorgen bij iemand die ook zo'n bemoediging goed kan gebruiken, kan naam en adres noteren op de lijsten achter in de kerk.



Ifoto: Klaas de Koning 2022

BEDANKJE 1

- van Jessy en Ruud Laurijs

Beste mensen,

Wij hebben op 23 juni zowel in de kerk als in de Bolder mogen vieren dat we (bijna) 60 jaar getrouwd waren. De werkelijke dag is 10 juli, maar dan is het de tijd van vakantie en grote afwezigheid. Van voorbereiding tot het einde was alles voor ons geweldig.

Wij willen iedereen bedanken, de pastoor voor de mis, het koor voor de mooie gezangen, de organist voor de begeleiding, Edwin voor het op ons verzoek zingen van Halleluja van Leonard Cohen (heel bijzonder!) We vergeten natuurlijk ook de kinderen niet die voor ons zongen en een mooie slinger maakten onder leiding van Nanda. Na de mis de receptie in de Bolder, de vele gelukwensen en extra's. De vrijwilligers van de Bolder hadden hun beste beentje voorgezet. Als je dit zo leest is er een heel leger in actie geweest om er voor ons een fijne dag van te maken. En dat is gelukt. De Oud Katholieke Kerk is een hechte gemeenschap waar we dit jaar 30 jaar lid van zijn.



Ffoto's Jacob Brakenhoff

BEDANKJE 2

- *van Gré en Ab Zwart*



Ffoto's Jacob Brakenhoff

bloemen, kaarten, bonnen en kado's. Het was een dag om niet te vergeten. In één woord: geweldig.

VAN HET KERKBESTUUR

- *Marlie Durge, 2^e secretaris*

Van de gemeentevergadering op 9 juni 2024

Er waren 26 aanwezigen. Na opening door pastoor Münch werden de notulen van 5 november 2023 besproken en hij deed aansluitend een pastoraal verslag. Daarna werden de bevindingen van de commissie Toekomst Gebouwen gepresenteerd. Zij hebben 7 mogelijke scenario's bekeken en daarvan de sterke en zwakke punten op een rij gezet zonder oordeel over wat goed of slecht zou zijn, zodat iedereen een zo volledig mogelijk overzicht zou krijgen van de opties, hoe die zijn uit te voeren en wat die voor gevolgen hebben.

Lieve mensen,
bij dezen willen wij u allen hartelijk danken voor uw aanwezigheid bij de dienst van ons 60-jarig huwelijk. Pastoor Münch: dank voor de mooie preek; het koor onder leiding van Marlie en met zang van Nanda, het koor met mooie liederen en de zegenbede gezongen achter het altaar. Wat was dat indrukwekkend. Ook dank aan Piet Schol achter het orgel, en zo'n volle kerk! Heerlijk. Elly: jij bedankt voor het mooie gedicht namens het koor, en dan niet te vergeten de dames van de Bolder: jullie zijn kanjers! Dank aan alle aanwezigen, voor de

Daarna presenteerde Henk Groen als synodaal een verslag van de synode van 18 november 2023; onze nieuwe penningmeesters Irma en Edwin presenteerden een overzicht van onze financiën, dat na kascontrole en goedkeuring is doorgestuurd naar de landelijke kerk.

De vergadering werd besloten met rondvraag en gebed, waarna de Bolderdames nog eens rondgingen met koffie en broodjes.

Van de 121e kerkbestuursvergadering op maandag 10 juni 2024

Het voltallige team was aanwezig. Besproken werden notulen van de vorige vergadering, nabespreking en evaluatie van de gemeentevergadering, het nieuwe jaarrooster, de koren die bij ons komen zingen in de diensten en de concerten in onze kerk, pastoraat, klein onderhoud gebouwen, lopende financiën. Bij de rondvraag bespraken we het bedanken van Linda en Nico bij het beëindigen van hun termijn(en) als kerkmeester. Om 22:15 werd de vergadering gesloten met gebed.

Van de 122e kerkbestuursvergadering op maandag 1 juli 2024

Op deze vergadering was mevrouw Lies Kroon te gast, de penningmeester van de parochie Amsterdam. Zij heeft economie gestudeerd, haar makelaarsdiploma gehaald en is geregistreerd makelaar (taxateur). Zij heeft haar hele leven in het vastgoed gezeten, deed o.a. makelaarswerk, samenstellen van beleggingsportefeuilles, is betrokken geweest bij grote milieuverontreinigingen en bij herontwikkelingen van fabrieksterreinen naar bijvoorbeeld woningen. Dit werk doet zij nu niet meer, maar geeft wel vrijwillig advies o.a. op dit moment bij de renovatie van de pastorie van Amsterdam. Lies Kroon heeft op basis van de analyse van onze commissie Toekomst Gebouwen een plan van aanpak opgesteld dat ons de weg wijst wat de vervolgstappen zijn in dit proces.

Ongeacht welke weg we zouden inslaan, het is duidelijk dat we eerst een massastudie moeten laten verrichten naar de toestand van de gebouwen, niet alleen bouwkundig, maar ook van de leidingen, bedradingen, asbest, etc. door professionals, om te weten wat onze mogelijkheden echt zijn. Er wordt opdracht gegeven aan een architect om een dergelijke massastudie uit te voeren.

Verder spreken we over het afscheid van Nico en Linda als kerkmeester, over de taken die Linda voorlopig nog blijft doen, de nieuwe kerkmeesters, de gemeentevergadering in het najaar, de evenementen in onze kerk (bijzondere vieringen en concerten), pastoraat, gebouwen klein onderhoud, financiën, rondvraag.

Het was een lange, maar vruchtbare vergadering. Sluiting om 22:00 uur.

VAN HET KRUISPUNT

Het volgende Kruispunt verschijnt rond 2 december. Kopij uiterlijk 20 november aan te leveren, bij voorkeur digitaal, per mail aan:

kruispunt.okijmond@gmail.com

***NB** wanneer u digitaal kopij aanlevert, gebruik dan niet de ENTER-knop om naar een nieuwe regel te gaan. De regelindeling van de tekst gebeurt automatisch door uw tekstverwerkingsprogramma, zowel in Word als in Email. Dus gewoon rechtdoor typen a.u.b. en alleen voor een nieuwe alinea op ENTER klikken.*

VAN DE SENIORENCOMMISSIE

De Seniorencommissie organiseert 2x per jaar de Seniorenmiddag voor parochianen boven de 70 in De Bolder met vooraf een korte kerkdienst.

Seniorenmiddag 27 november

- *Namens de seniorencommissie, Anneke Zwart*

Graag willen wij u uitnodigen voor de seniorenmiddag op 27 november aanstaande. Om 15.00 uur bent u van harte welkom in De Bolder voor de kerkdienst. Na afloop is er een gezellig samenzijn onder het genot van koffie en thee en lekkers. Het programma houden wij nog even geheim. Duslaat u verrassen! U komt toch ook?

Voor meer informatie,

Sonja Gravemaker 06-24713401

Liesbeeth van der Laan 06-33142999

Anneke Zwart 06-53226415



Koffieochtend in De Moerberg

Op 24 juli jl. was er wederom een gezellig samenzijn met onze geloofsgenoten in Woonzorgcentrum De Moerberg. Onder het genot van een kopje koffie met een gebakje erbij, kwamen de verhalen van weleer weer langs. Eenieder genoot van de aandacht die zij kregen. Beste Jannie, Jopie, Nel, Jan en Toos, het was weer een genoegen om deze koffieochtend met jullie samen te zijn.

Hartelijke groet,
Sonja, Yvonne, Betty en Anneke
(Liesbeth was afwezig)



VAN DE KINDERKERK

- door Nanda Tol, leidster van de Kinderkerk



Zondag 8 september heeft de Kinderkerk van de Oud-Katholieke Parochie van de HH Adelbertus en Engelmundus in IJmuiden het vastenoffer 2024 overhandigd aan het Reddingsteam Zeedieren (RTZ) Velsen. Door de drukke werkzaamheden van het RTZ Velsen, het hulp verlenen aan en

wegbrengen van zeedieren, aanwezig zijn op braderieën, voorlichtingen en cursussen geven en natuurlijk de vakantie was de overhandiging verplaatst naar zondag 8 september.

Een bijzondere zondag, want het was Verjaardag van Kerkwijding, de start van een nieuw seizoen Kinderkerk en het voorstellen van de twee nieuwe Kinderkerkleidsters Cathrine Atree en Fleur Gravemaker.



De Kinderkerk heeft in de Veertigdagentijd gespaard voor het RTZ Velsen. Ze hebben een potje gemaakt met een zelfgeknutseld zeehondje en een dolfijntje. Er waren allerlei activiteiten rond de zeedieren, zoals een masker van een zeehond

maken, kleien, kleuren en plakken. Een grote spaarpot stond er voor een bijdrage om de kinderkerk te helpen met de spaaractie. Op het momentje voor de kinderen (na de communie), kwamen Dave en Bianca de Koning van het RTZ-team naar voren met een zeehondenmand. De kinderen

overhandigden de cheque in een enveloppe met het RKZ-Logo, tezamen met tekeningen van de zeedieren die de kinderen getekend hadden. Op de cheque staan de spaarpotjes, de zeehondjes en de dolfijntjes, die ze gemaakt hadden en het logo van RTZ Velsen.

Dave heeft de kinderen en de gemeente toegesproken en bedankt voor de bijdrage. De kinderen kregen als bedankje een zeehondensleutelhanger en de mand gevuld met dierenknuffels ging mee naar onze eigen ruimte, waar ze allemaal nog een knuffel mochten uitzoeken uit de mand.

VAN DE VERENIGINGEN

VAN VROUWENVERENIGING AKTIVA

- *namens het bestuur, Sonja Gravemaker*
-

Op woensdag 18 september starten we weer met een nieuw seizoen van Aktiva. Zoals altijd beginnen we met een korte vergadering om daarna gezellig te kienen en kunnen er meegebrachte prijsjes gewonnen worden. Het geld van de verkochte kienblaadjes gaat in de spaarpot, dat wordt bewaard voor ons 60 jarig bestaan volgend jaar.

Het ledenboekje heeft u inmiddels ontvangen met daarin ons nieuwe programma. We hopen er weer gezellige avonden van te maken, het valt niet mee om altijd iets te bedenken maar het is weer gelukt. We zien elkaar heel graag gezond en wel in September.

Programma Aktiva 2024-2025:

- 18 september: vergadering en kienen, prijsje meenemen
- 16 oktober: lezing over Florence
- 20 november: Sinterklaasavond
- 11 december: Adventsavond in De Bolder
- 15 januari: gymmen met Carla
- 19 februari: filmavond
- 19 maart: eten met thema
- 16 april: voorjaarsstukje maken
- 21 mei: uit eten

VAN MANNENVERENIGING VELSEN

Programma Mannenvereniging Velsen 2024-2025:

- *namens het bestuur, Cees Borst*
- 10 september: Het Eiland Marken, door Sijmen Schouten.
- 8 oktober: PFAS, door Jacob de Boer.
- 12 november: Benedictijner abdijen, door Dick Schoon.
- 10 december: Levensverhaal door Willem Duin.
- 8 januari: Nieuwjaarsbijeenkomst.
- 11 februari: AI (Artificial Intelligence) door Jeroen Borst.
- 11 maart: Fotograaf Erwin Olaf, door Jacqueline Lahaye.
- 8 april: Recht Systemen, door Otto Vos.
- 13 mei: Excursie.

Verslag bijeenkomst 10 juli 2024

- *door Jaap Wijker*

Dinsdag 10 jl was de eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen in De Bolder. De avond werd door 20 leden bezocht ondanks dat de NOS de interland voetbalwedstrijd Nederland-Duitsland op de televisie uitzond. Sijmen Schouten, geboren op Marken, heeft die avond de lezing verzorgd die gewijd was aan het eiland Marken, over het verleden, de mensen die er wonen en uiteraard ging het ook over de toenmalige klederdracht van de kinderen en volwassenen. De jonge jongens droegen toentertijd geen broek maar een rok met een bloemmotief. De meisjes droegen een rok met een geblokt motief. De jongens gingen voor hun achtste jaar niet naar de kapper. De meeste huizen staan op palen omdat Marken, in de tijd van de Zuiderzee, regelmatig overstromde. Het onderlinge verkeer ging dan met roeiboortjes. Na de aanleg van de Afsluitdijk gebeurde dat niet meer. Marken is nu met een dijk met het vaste land verbonden. Het eiland is verdeeld in het westelijke en oostelijke gedeelte door het Goudriaan kanaal, te vergelijken met Velsen Noord en Velsen Zuid. De lezing werd besloten met het volkslied van Marken. Het geluid van de laptop werkte helaas niet naar behoren en dus zong Sijmen zelf maar het volkslied. De lezing over Marken was een goede start van het nieuwe seizoen. Na de lezing was er nog een gezellig samenzijn.

VAN DE OUDKATHOLIEKE BEGRAFENISVERENIGING (OKBV)

- *van het bestuur: Wim Gouda, Dick Gouda, Leen Gravemaker*

Na 90 jaar bestaan te hebben ziet het bestuur van de Oud Katholieke begrafenisvereniging zich genoodzaakt om de vereniging op te heffen. Dit houdt in dat alle taken worden overgenomen door begrafenisondernemer M. Uitendaal, die ook onze dragers kan oproepen en de facturatie doet. Daar deze al jaren de uitvaarten voor ons heeft verzorgd, verandert er feitelijk niets. De gegevens van M. Uitendaal staan altijd op de achterzijde van Het Kruispunt.

De vereniging heeft nog een batig saldo waarmee wij een o.k.b.v. ondersteuningsfonds gaan oprichten dat gebruikt kan worden door mensen in en rondom onze gemeenschap om altijd een waardig afscheid te krijgen en tevens als sociale ondersteuning op diverse vlakken wanneer dit nodig blijkt. Om deze zaken te beoordelen is er een beoordelingscommissie aangesteld, bestaande uit Pastoor Harald Münch, penningmeester Irma Sinnige, Dick Gouda en Wim Gouda. Zo blijft de doelstelling van onze vereniging toch nog in leven.

VAN DE BOLDER



Het nieuwe Bolder Team

Wij willen ons even voorstellen. Wij, Magda, Janny en Jenny, zijn de drie nieuwe Bolder beheerders. “Bolderdames” worden we ook al genoemd.

We hopen dat jullie tevreden over ons zijn. Is dat niet het geval, wilt u het dan a.u.b. bij één van ons melden? Dan proberen wij het op te lossen en leren we er ook weer van. Voor ons is het een nieuw avontuur en we willen graag dat het een succes gaat worden want we vinden het gigantisch leuk om te doen. Weet u wat ook zo fijn is? Dat,

als het druk is, er dan altijd wel iemand opstaat om ook een handje uit de mouwen te steken en even mee te helpen.

Onthulling beeldje van De Drie Bolderdames en feestelijke opening van het terras

Op zondag 8 september volgde na de koffie met gebak de onthulling van het beeld van de Bolderdames (gemaakt door Bolderdame Jenny) waarbij Elly een mooi lofdicht had geschreven.

(foto's J. Brakenhoff en Nanda Tol)



Toen was de opening van de geheel opgeknapte binnentuin aan de beurt. Cockie knipte het lintje door en daarna waren er drankjes om te toosten. Bolderdames Janny, Jenny en Magda: Gefeliciteerd! Het ziet er prachtig uit (en gezellig ook)

foto's: Nelleke Tol



PAROCHIEFEEST 14 SEPT 2024

Op de valreep en heet van de naald: alvast enkele foto's van het parochiefeest op zaterdag 14 september jl. Zo'n 18 mensen genoten eerst van koffie met gebak, deden daarna met bezielende aanwijzingen van Els, Sandra en Edwin hun uiterste best bij MasterMind, ontwierpen de kerk van de toekomst en m een rollenspel waarin ze over het voetlicht moesten brengen wat ze aantrekkelijk vinden aan onze kerk en parochie. De uitvoering daarvan leverde hilarische scènes op! Gelukkig werden ze door de Bolderdames tussendoor van versterkende drankjes en hapjes voorzien. Weer bij elkaar in De Bolder werden ze onderworpen aan de lastige vragen van quizmaster Henk waarna opperspreekstalmeester Edwin op onnavolgbare wijze aan het goochelen sloeg met de puntentelling. Na hier een daar een paar miljoenen erbij of 2,5 duizend eraf omdat die er bij de anderen ook afgetrokken waren kwam er uiteindelijk toch een winnaar uit de bus. De feestcommissie mag terugzien op een geslaagde avond en van de aanwezigen klonk als uit één mond: Volgend jaar weer! Okay, dat gaan we doen! De feestcommissie en Bolderdames worden hartelijk bedankt en men gaat vrolijk en voldaan de deur uit. Meer foto's worden gepubliceerd in de besloten facebook-groep Oud-Katholieken in de IJmond.



OVERIGE ACTIVITEITEN IN KERK EN PAROCHIE



Open koffieochtend

Op de eerste woensdag van de maand is er vanaf 10.00 uur na de ochtenddienst van 9.30 uur koffiedrinken voor mensen van binnen en buiten de parochie. Even een gezellig samenzijn voor hen die daar behoefte aan hebben. U bent van harte welkom en neemt u gerust iemand mee.

Met vriendelijke groet,
de koffiedames
Olga en Anneke

Concerten en bijzondere diensten met (gast)koren in onze kerk

- **zondag 10 november:** Willibrordszondag. Ons koor zingt gezangen uit de Anglicaanse traditie in de dienst om 10:00 uur
- **vrijdag 15 november:** vrolijk meezingconcert door het Odensekoor (van het Odensehuis, inloophuis voor mensen met dementie in de Trompstraat). Nederlandse liedjes uit de jaren '60 en '70, muzikale begeleiding door combo Rob van Dijk. Tijd: 14:15 – 15:15 met drankje na afloop, toegang vrij
- **zondag 24 november:** zondag der Voleinding. Hoorns Byzantijns Mannenkoor zingt in de dienst om 10:00 uur
- **zondag 1 december:** Adventsdienst in onze kerk, samen met De Nieuwe Kerk; met projectkoor en samenzang, aanvang 16:00 uur
- **zondag 8 december:** medewerking aan de dienst door koorgroep SIGN die in onze kerk repeteren
- **zondag 15 december:** concert door seniorenkoor Vitaal Velsen, 's middags om 14:00 uur
- **zondag 22 december:** Kerstconcert met samenzang door participatiekoor Velsen. Uitgevoerd wordt het Kerstoratorium van H.F. Müller, met solisten en instrumentaal ensemble, en veel kerstliederen om mee te zingen. Aanvang 15:30 uur.
- **Zondag 5 januari 2025:** Driekoningenviering met medewerking van Reliopkoor Recreation uit Heemskerk.

Parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus

Pastoor H. Münch, tel. 06-15655684,
e-mail: munchharald@gmail.com

Engelmunduskerk:	Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden
Pastorie:	Kon. Wilhelminakade 117, IJmuiden, tel. 0255-515260
Kerkbestuur:	info.okijmond@gmail.com secretaris.okijmond@gmail.com penningmeester.okijmond@gmail.com

Bankrekening Oud-Katholieke Parochie IJmond

NL52 INGB 0000 0018 00

t.n.v. Oud-Katholieke Parochie HH. Adelbertus en Engelmundus te IJmuiden
voor betalingen, vrijwillige bijdragen, giften etc.

Graag bestemming van uw gift noteren bij “opmerkingen”, bijvoorbeeld:
Kerkbestuur / Kerkbalans / Vastenactie / Uitgangscollecte (vermeld de maand)

Website: ijmuiden.oudkatholiek.nl

Kerkomroep: www.kerkomroep.nl/#/kerken/21184

Facebook (besloten groep, u wordt lid door lidmaatschap aan te vragen)

Autovriendendienst: Coördinator, Marjoke de Koning, 0255 515597

Uitvaarten in de Oudkatholieke kerk:

Wat in de kerk gebeurt, doet Uitvaartverzorgers M. Uitendaal, 023-5324486

De Bolder:

Bloemstraat 124, IJmuiden
e-mail: bolder.okijmond@gmail.com

Bankrekening De Bolder:

NL56 RABO 0154 1643 48

Parochieblad Het Kruispunt:

Wilt u het Kruispunt digitaal ontvangen? Laat het ons weten:
kruispunt.okijmond@gmail.com

Bankrekening Kruispunt:

NL81 RABO 0337 4470 47 o.v.v. gift Kruispunt

*Inhoud van busjes graag overmaken op de bankrekening of op zondag na de kerkdienst
afdragen in de sacristie aan de kerkmeestervan-dienst t.b.v. kruispunt*

Het volgende Kruispunt verschijnt omstreeks 2 december 2024

kopij inleveren uiterlijk 20 november 2024

per e-mail: kruispunt.okijmond@gmail.com

of in kastje Kopij Kruispunt op pilaar achter in de kerk