



**PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE
IJMOND**

Jaargang 65 nummer 01

maart / april 2023



ROOSTER VAN KERKDIENTEN



Zo	26-03	10:00	vastentijd 5, eucharistieviering, kinderkerk
Wo	29-03	09:30	eucharistieviering
Zo	02-04	10:00	Palmzondag, eucharistieviering, palmwijding, processie met kinderkerk, parochiekoor,
Wo	05-04	09:30	eucharistieviering
Do	06-04	19:30	Witte Donderdag, eucharistieviering
Vr	07-04	15:00	Goede Vrijdag, kruisweg
Vr	07-04	19:30	Goede Vrijdag, avonddienst
Za	08-04	20:00	Paaswake, eucharistieviering, parochiekoor, paaskoffie
Zo	09-04	10:00	Hoogfeest van Pasen, eucharistieviering, kinderkerk, parochiekoor
Wo	12-04	09:30	eucharistieviering
Zo	16-04	10:00	Beloken Pasen, eucharistieviering, kinderkerk, doop Alex Pirovano, koffie
Wo	19-04	09:30	eucharistieviering
Zo	23-04	10:00	3 van pasen, eucharistieviering, kinderkerk
Wo	26-04	15:00	Eucharistieviering i.v.m. seniorenmiddag
Zo	30-04	10:00	4 van pasen, eucharistieviering, kinderkerk
Wo	03-05	09:30	eucharistieviering
Zo	07-05	10:00	5 van pasen, eucharistieviering, kinderkerk, koffie
Wo	10-05	09:30	eucharistieviering
Zo	14-05	10:00	6 van pasen, eucharistieviering, kinderkerk
Wo	17-05	09:30	eucharistieviering
Do	18-05	10:00	Hemelvaart, oecumenische viering, oec. projectkoor, kinderkerk, koffie
Zo	21-05	10:00	7 van pasen, eucharistieviering, kinderkerk
Wo	24-05	09:30	eucharistieviering
Zo	28-05	10:00	Pinksteren, eucharistieviering, kinderkerk

Omslag illustratie: Mozaïek 'Auferstehung Christi' van Kurt Zöller. 1971, Pfarrkirche St. Johannes Baptist, Ailingen, Stadt Friedrichshafen, Bodenseekreis

BIJ DE KERKDIENSTEN

- Zaterdag 1 april 14 uur palmpaasstocken maken in Bolder, in de viering van Palmpasen op zondag 2 april lopen de kinderen met hun palmpaasstocken mee in de palmenprocessie.
- Maandag 3 april 19.30 wijdingen van de heilige oliën in Haarlem door bisschop
- Woensdag 26 april ochtendviering om 9.30 valt uit, eucharistieviering om 15.00 i.v.m. seniorenmiddag
- **Zondag 7 mei na de eucharistieviering van 10 uur is de gemeente-vergadering van het voorjaar, met onder meer de jaarrekening van 2022 en de begroting van 2024. Er wordt voor lunch gezorgd.**
- Donderdag 18 mei 10.00 oecumenische viering van Hemelvaart in onze kerk m.m.v. oecumenisch projectkoor

Deze keer geen openingswoord van pastoor Harald Münch om ons te bemoedigen of tot nadenken te stemmen. Hij is bij het samenstellen van Het Kruispunt nog in Rome met een groep mensen uit de parochie. Wij wensen hen veel inspiratie en bezinning, en een goede terugreis. Moge zij heil en zegen mee terugbrengen en verspreiden in onze gemeenschap.

Als opening daarom de herderlijke groet van de bisschoppen bij het begin van de Vastentijd 2023. Hier een door de redactie ingekorte weergave van de jaarlijkse vastenbrief van de bisschoppen. De volledige tekst kunt u lezen op de website van de landelijke kerk

<https://oudkatholiek.nl/nieuws/2023/02/herderlijke-groet-van-de-bisschoppen/>





OUD-KATHOLIEKE KERK

Herderlijke groet bij het begin van de Vastentijd

Hieronder een door de redactie ingekorte weergave van de jaarlijkse vastenbrief van de bisschoppen. De volledige tekst kunt u lezen op de website van de landelijke kerk

<https://oudkatholiek.nl/nieuws/2023/02/herderlijke-groet-van-de-bisschoppen/>

Vandaag is het de dag van het heil

- door Bernd Wallet en Dirk Jan Schoon

Zusters en broeders,

Als we op Aswoensdag aan de Veertigdagentijd beginnen, horen we opmerkelijke woorden: “Zie, nú is het de tijd van het welbehagen! Nú is het de dag der zaligheid!” (2 Korintiërs 6,2). In een modernere vertaling: “Nu is het de gunstige tijd! Vandaag is het de dag van het heil”.

Je moet maar durven, zulke woorden spreken in een tijd waarin de wereld op zijn grondvesten schudt. Letterlijk, met de tienduizenden doden die de aardbeving in Turkije en Syrië heeft veroorzaakt, de miljoenen die in een moment tijd alles verloren hebben. Figuurlijk, waar crisis op crisis veel mensen moedeloos en machteloos maakt, zonder hoop op verbetering of vertrouwen in de politiek. Je moet maar durven, zulke woorden spreken in een werelddeel waar oorlog uitgebannen leek, maar precies een jaar geleden Rusland de aanval begon op het orthodoxe broedervolk Oekraïne. En ja, je moet maar durven, en net doen als we de zwarte bladzijden uit onze eigen geschiedenis – van langer geleden of uit recentere tijd – hebben omgeslagen en met een schone lei zijn begonnen.

Het lijkt in onze tijd niet populair om publiekelijk de vraag te stellen wat God met dit alles te maken heeft. Dat is niet omdat oude zekerheden van vroeger die uit een catechismus werden geleerd niet meer zouden voldoen. Het lijkt er meer op dat God uit het hele denken van een moderne mens is verdwenen en de vraag dus onzinnig is geworden. De gemakkelijkste weg zou zijn ons daarbij ook in de kerk neer te leggen en rond ons geloof geen waarheidsvragen meer te stellen. De moeilijkere weg is de uitdaging aan te gaan om de woorden van Paulus als oproep te horen. Stel dat hij iets zinnigs met ons deelt, wat is dan voor ons het

heil dat ons 'vandaag' wordt aangeboden? Wat ligt 'nu' zo gunstig voor het grijpen? We gaan er vanuit dat we als gelovige mensen grotendeels dezelfde verlangens hebben als mensen van alle tijden en geloofs- en levensovertuigingen. Ook wie met de christelijke boodschap niet vertrouwd is, verlangt naar heil of heilheid, naar vrede en gunstige tijden.

De uitspraken van Paulus zijn ook in zijn eigen verband opmerkelijk. Als hij 'nu' en 'vandaag' van een gunstige tijd spreekt, deelt hij meteen ook een opsomming van wat hij omwille van de verkondiging van het Evangelie allemaal heeft moeten doorstaan. Als je zijn flinke lijst aan ontberingen, nood en ellende hoort zou je kunnen denken: 'Ja ja, Paulus, wat heb je het zwaar gehad!' Net als die serie ontberingen ons een beetje begint te irriteren, noemt Paulus enkele positieve deugden, waarmee je het in de nood blijkbaar uithoudt: geduld, goedheid, ongeveinsde liefde. En hij eindigt met een serie krachtige tegenstellingen of paradoxen die de houding van een christen te midden van alle ontberingen kenmerken: 'als stervend, en zie: wij leven', en 'als niets hebbend en toch alles bezittend'. De paradox is de basishouding van een christen, die *in* deze wereld leeft, maar niet *van* deze wereld is.

Zulke woorden kan je alleen beamen als je zelf zulke ontberingen hebt meegemaakt. Vanuit onze relatief veilige positie in West-Europa kunnen wij ze niet voorhouden aan slachtoffers van natuurrampen, oorlogen of vervolgingen. Als wij de woorden van Paulus willen horen, moeten we ze horen vanuit wat we zelf hebben ervaren aan verlossing, aan bevrijding uit wat ons benauwde. Dit jaar 2023 hebben we daar als oud-katholieken bijzondere aanleiding toe. We noemen er drie:

1. 300 jaar onafhankelijk katholiek

We gedenken dit jaar de 300ste verjaardag van de verkiezing van Cornelis Steenoven tot aartsbisschop van Utrecht.

2. Het synodale proces

We verheugen ons over het synodale proces dat onze rooms-katholieke zusters en broeders zijn begonnen.

3. Verbreek de ketenen

We gedenken in Nederland dit jaar dat de slavernij 150 jaar geleden officieel werd afgeschaft.

(In de vastenbrief wordt ieder punt ruim toegelicht, gevolgd door 3 vragen als aanzet tot onderling gesprek of persoonlijk zelfonderzoek. De 3 punten zijn ingekort door de redactie. Voor de volledige tekst, zie website OKKN)

God blijft ons trouw. Dat schenkt ons ontspanning en geeft ons ook richting. Onze verlossing bestaat erin, dat Gods goedheid ons hele leven en dat van de hele wereld omvat, vanaf het grote loflied op de schepping in Genesis tot en met het nieuwe Jerusalem in de Openbaring van Johannes. Daartussenin is het aan ons om de lofzang gaande te houden. Dat doen we als we samenkomen voor het vieren van de liturgie op de eerste dag van de week. Dat doen we als we God en onze naaste dienen in de liturgie van elke dag, het opkomen voor ontrechten en het zoeken naar wegen om niet opnieuw in onrecht te vervallen. Dat doen we als we rouwen met de treurende en helpen waar we kunnen bij het bouwen van een nieuw bestaan.

In de Vastentijd volgen wij Christus op zijn weg naar Jerusalem. Daar zal hij de dood, en alle menselijke kwaad en onmacht dat daartoe leidde, overwinnen in de glorierijke dag van zijn opstanding. Gods trouw komt alle menselijke zwakheid te boven. Hij nodigt ons uit om elke dag opnieuw dat 'nú' te beamen.

We wensen u van harte een heilzame Veertigdagentijd toe.

Utrecht/Haarlem

Aswoensdag 22 februari 2023

Barend Theodoor, aartsbisschop van Utrecht

Dirk Jan, bisschop van Haarlem

Aanbeveling Vastenactie 2023

De opbrengst van de Vastenactie is bestemd voor het nieuwe gezamenlijke project van de IAKDM (internationale verband van oud-katholieke commissies en werkgroepen die zich met missie en diaconaat bezighouden waaronder Missie Sint Paulus). Het betreft het Tumaini-project voor de opvang van (wees)kinderen in Goma in Oost Congo. In en rondom de stad Goma in het oosten van DR Congo leven veel vluchtelingen in kampen of geïmproviseerde onderkomens, sommigen al vele jaren. Zij zijn gevlucht voor gewelddadige aanvallen door gewapende groepen in Oost-Congo. Dorpen werden aangevallen, vee werd gestolen. In juli 2022 is er ook nog eens een vulkaanuitbarsting geweest die nog meer slachtoffers geëist heeft en mensen uit hun huizen heeft verdreven. Onder de ontheemde vluchtelingen zijn veel getraumatiseerde vrouwen en (wees)kinderen. Omdat de mensen naar

de steden gevlucht zijn, wordt het land niet meer bewerkt en is er gebrek aan voedsel. Ondervoeding is wijdverbreid: bijna de helft van de kinderen onder de 5 jaar in Goma lijdt aan chronische ondervoeding, 4,6% aan ernstige en levensbedreigende ondervoeding.



De organisatie ASDIG, opgericht door Claudaline Muhindo en haar man Desiré, een priester die later Anglicaanse bisschop werd, ondersteunt de vluchtelingen met verschillende projecten. Het doel is hen hoop te geven, perspectieven te openen door hen ambachten te leren en hen te ondersteunen met voedsel,

medische zorg en advies. De eerste doelgroep waren verkrachte vrouwen, die via ASDIG de kans kregen om het vak van kleermaker te leren waardoor ze inmiddels een klein inkomen kunnen genereren. Ook het probleem van ondervoeding is aangepakt en er is een school voor (wees)kinderen gebouwd. Er is dus al veel gedaan maar er blijft nog veel te doen.

Het Tumaini-project steunt 75 (wees)kinderen zodat zij gratis naar school kunnen. In het Tumaini-centrum worden één keer per week maaltijden voor de kleinere kinderen gekookt en aan de moeders, die vaak ook honger lijden, worden pakjes met basisvoedingsmiddelen gegeven. Er wordt kleding beschikbaar gesteld en psychologische ondersteuning en gezondheidszorg gegeven. Sommige gezinnen kunnen een kleine bijdrage leveren in de kosten.

De vraag is groot en hulp is dringend nodig. De bestaande gebouwen zijn krap en aan renovatie en uitbreiding toe. De schaarse middelen en de stijgende prijzen voor bouwmaterialen vertragen de bouw van de broodnodige kamers voor de school. Maar ook de psychologische begeleiding, de medische zorg en het bereiden en bezorgen van voedsel aan de vele behoeftige kinderen en moeders kost geld. Claudaline leidt het project in Tumaini, ondanks dat haar man in 2020 overleden is. Gelukkig wordt zij ondersteund door vrijwilligers en leerkrachten.

Helpt u ook mee Claudaline te ondersteunen zodat zij haar belangrijke werk kan blijven doen?

SANDRA VAN DER HELM GESLAAGD!

- door Fiete Smit-Maan

Sandra liep in de Corona-tijd haar pastorale stage in onze parochie. Zij studeerde aan het Oud-Katholiek Seminarie en wilde priester en pastoor worden. Zij heeft bij ons huisbezoeken gedaan en overwegingen en meditaties gehouden, die vanwege de coronabeperkingen via YouTube en kerkomroep werden uitgezonden. Een moeilijke periode om in een parochie de mensen nabij - maar met afstand!- te zijn.



Op 24 februari 2023 deed Sandra het laatste kerkelijke examen van het Seminarie. Zij is geslaagd en klaar om diaken en priester gewijd te worden - maar daar gaat de bisschop over.

Het examen was op een van de vele locaties van de Universiteit van Utrecht. Het werd bijgewoond door zo'n 40 vrienden, collega's, studiegenoten van Sandra, en parochianen uit Alkmaar en IJmuiden.

Sandra schreef een scriptie over 'Ambt en synodaliteit in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland'. De rector, dr. Mattijs Ploeger, ondervroeg haar daarover. Ambtsdragers, diakenen, priesters en bisschoppen hebben in de kerk bijzondere bevoegdheden, die door de bisschop overgedragen worden. Synodaliteit houdt in, dat alle gelovigen samen kerk- en gemeente-zijn. Hoe werkt dat in de praktijk? Bepalen de ambtsdragers wat er, en hoe het gebeurt? Of maken de gelovigen, parochianen dat uit?

En hoe dan - bij meerderheid van stemmen? Of gezamenlijk, eventueel na lang, diepgaand en betrokken overleg? Op alle terreinen van het kerk-zijn? Een onderwerp, waar je nooit over uitgepraat raakt, en dat iedereen aangaat, of het nu theologisch of praktisch is.

Het tweede onderwerp ging over kerkgeschiedenis, over 'klopjes'. Mgr. dr. Dick Schoon vroeg Sandra eerst, wat klopjes zijn/ waren. Het waren in de 16e-18 e eeuw ongehuwde vrouwen, soms ook mannen, klopbroeders, die zich zoveel mogelijk aan het geloof en de kerk wijdde, zonder non of pater te zijn. Zij vierden de kerkdiensten, baden dagelijks de getijden, zongen in het koor, waren misdienaar, koster, boden pastorale hulp, gaven lering, waren doopborg, deden huis- en

ziekenbezoeken, en steunden, waar mogelijk de kerk financieel. In de tijden dat priesters vervolgd werden en zelfs moesten onderduiken, hielden de kloppes de kerk gaande, en de ondergedoken priesters overeind. Zijn er nog kloppes, of kloppbroeders? Niet in de oude vorm, in het zwart gekleed met een mutsje op. Maar ook nu zijn er in de parochies mensen, die zich spiritueel en praktisch volledig inzetten voor de Oud-Katholieke Kerk en voor het Koninkrijk van God.



Uitgeester kloppes Annichen en Baefchen Jacobsdr. rond 1650

Het derde onderdeel van het examen ging over een heel nieuwe theologische discipline 'Het beeld van God en de ecologie'. Prof. dr. Peter-Ben Smit begon daarover een gesprek met Sandra. Het ging met de inzichten van nu over het oude scheppingsverhaal. Welke plaats komt de mens daarin toe? En met de inzichten van nu? De mens is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis ... Sandra vond belangrijk vast te stellen, dat God de aarde schiep uit het niets – zonder dat er eerst iets kapot gemaakt of gesloopt hoefde te worden. En er bleef geen afval over. Het is een omvangrijk, zo niet alles omvattend thema, maar Sandra ziet er nog geen duidelijke lijn in.

Na deze gedachtewisseling trok de examencommissie zich terug om de uitslag vast te stellen. Nauwelijks was de deur dicht, of het publiek er barstte in applaus uit voor Sandra en haar examen – die beoordeling was binnen! Snel daarna kwam de commissie terug om te melden, dat de kandidaat geslaagd was! Sandra – gefeliciteerd!

EEN HERDERLIJKE GROET UIT ROME



Een kleine groep uit onze parochie is met pastoor Harald Münch als gids in Rome. Bij het uitkomen van dit Kruispunt staan ze op het punt terug naar huis te gaan. In het volgende Kruispunt komt hun reisverslag.

VAN HET PASTORAAT

Eindelijk weer thuis! Clemence de Boer is kort geleden thuis gekomen. Het ziet er goed uit voor haar. Ze heeft nog revalidatie aan huis maar kan al traplopen en met steun van Wim plus hulpkrachten lukt het. Wil Wijker is op 10 maart thuisgekomen. Ze moet wel nog blijven werken om verloren vaardigheden weer terug te krijgen, maar vele dingen lukken al weer aardig bv. telefoneren. Het zal nog wel een tijdje geduld vragen van haar, maar familie en revalidatie helpen aardig mee. Noor Roos-Smit loopt al een hele tijd met een open been. Het wil niet genezen en is erg pijnlijk. Leen Gravemaker heeft alweer een operatie ondergaan is erg verzwakt, maar toch zijn de artsen en hij optimistisch. Het herstel zal echter geduld vragen.

Veel Sterkte

In memoriam

Bien Donker-de Wilde is op 28 januari overleden na het ontvangen van de ziekenzalving op 25 januari. Zij maakte 17 jaar lang deel uit van de Kruispuntredactie en we zijn haar heel dankbaar daarvoor.

Woensdag 22 februari heeft Maud Diroë-van Pel in Breezicht te midden van haar familie de ziekenzalving ontvangen. In de nacht van donderdag is zij dan overleden. Op vrijdag 3 maart hebben we van haar afscheid genomen in het crematorium Haarlem.

Maud heeft tientallen jaren met haar man in Schagen gewoond. Ze hield van de natuur en bloemen. Maar met het toenemen van de jaren was het geen optie meer ver weg van de familie in een eigen huis te wonen. En een paar jaren geleden zijn ze teruggekomen naar IJmuiden. Helaas heeft ze tijdens de corona lockdown afscheid moeten nemen van haar man en zoon Jan en verhuisde ze zelf naar Breezicht.

Mogen zij rusten in vrede.



Bedankjes

Vlak voor Kerst ben ik hard gevallen op mijn knie en brak iets. Het hele been moest in het gips en ik belandde in verpleeghuis Velsersduin om te revalideren. Begin maart mocht ik naar huis. Het gaat gelukkig heel goed. Ik dank allen die mij bezochten een kaart stuurden, bloemen brachten of anderszins belangstelling toonden. Daarom mijn welgemeende dank. - *Clemence de Boer*

Hartelijk dank voor het hartverwarmende medeleven de afgelopen periode. Het is heel fijn weer thuis te zijn. Mede namens Jaap, Léonie, Nico, Maarten en Birgit heel erg bedankt! - *Wil Wijker*

Namens de familie Donker wil ik u allen hartelijk danken voor uw betrokkenheid in diverse vormen bij het overlijden van onze moeder Bien Donker-de Wilde. Uw aanwezigheid bij de uitvaart, kaarten, bloemen van het Adelbertus Vrouwenkontakt, de altaarbloemen, whatsappjes, telefoontjes, de mooie inbreng van Pastoor Harald, kortom, voor alle aandacht die u ons gaf, hartelijk dank! - *Mariska Donker*

Bij het overlijden van Bien Donker

Begin zeventiger jaren werd er op advies van de pastoors Glazemaker en De Rijk een nieuwe Kruispunt redactie geformeerd (zij hadden enige maanden het redactiewerk van Jan D. Ter Brugge voortgezet). Eén van de nieuwe redactrices was mevr. Bernadine Donker- de Wilde, kortweg met alle respect Bien genoemd. Zij was als senior de spil van de redactie die verder bestond uit Rietje van der Oord-de Rijk. De opzet van de inhoud zou voorlopig blijven gehandhaafd. Bien was goed gehumeurd, ook als één van de pastoors om "twee voor 12" met kopij aan kwam zetten en stond voor een onafhankelijk redactioneel standpunt. De Kruispunt redactie zou 1 januari 1974 overgedragen worden aan weer een nieuw team..... dat zou wel iets langer worden!!!! Na 17 jaar was het genoeg en kwamen er nieuwe krachten. Het Kruispunt is veel dank verschuldigd aan Bien Donker. - *Rietje van der Oord - de Rijk*

BEDANKT



VAN HET KERKBESTUUR

Kort verslag 108^e kerkbestuursvergadering februari 2023

Martina gaat Mijdrecht erbij doen. De openvallende 0,2 fte wordt voorlopig niet ingevuld. Martina blijft wel de lering met Harald samen doen.

Erwin gaat nieuwe termijn aan als kerkmeester, maar kan niet voor kerkmeesterdiensten worden ingeroosterd i.v.m. onregelmatig werk en een rooster dat op korte termijn veranderen kan.

De 3^e termijn van Nico loopt in augustus af. We moeten op zoek naar een nieuwe kerkmeester techniek en gebouwen.

Hoorns Byzantijns koor heeft bij Harald gevraagd of ze weer eens mogen komen zingen. Het kerkbestuur vindt 2 byzantijnse diensten prima. Ons koor blijft laatste zondag van het kerkelijk jaar doen. Hoorns koor wordt gevraagd of ze kunnen op een zondag die bijzonder is maar voor ons eigen koor onhandig in het seizoen, door andere feestdagen of door vakanties, zoals Driekoningen (net na de Kerst), A&E feestdag (eind juni), Verjaardag van kerkwijding (begin september)

De brieven actie Kerkbalans zijn de deur uit.

Kleine reparaties aan deur sacristie, keukendeur pastorie, en houten zuil worden door Nico uitgevoerd.

Leringgroepen: er zijn praat-eetgroepen met daarin ook een aantal buitenkerkelijken; de vormselgroep gaat nog een jaar door; Harald probeert een nieuwe aannemelingengroep bij elkaar te brengen.

De reparaties aan het orgel zijn afgerond door de orgelbouwer en het orgel is paasklaar! Nu bedenken hoe we vieren dat het 100 jaar bestaat.

Wie heeft er ideeën? Graag sturen aan info.okijmond@gmail.com

Kort verslag 109^e kerkbestuursvergadering maart 2023

Harald is verhinderd, vandaar dat we alleen de lopende, praktische zaken gespreken. - Energiekosten blijken niet elke maand hetzelfde zijn maar variabel. Dit was op de factuur geheel niet duidelijk. Op zich zitten we qua prijs per m³ / kWh niet slecht. Op het nieuws was een aankondiging dat stichtingen, kleine bedrijven en eenmanszaken geld terug zouden kunnen krijgen van de overheid. Maar het is nog niet duidelijk wie daar precies onder valt. Nico en Linda gaan naar een voorlichtings-bijeenkomst hierover, georganiseerd door Hellemans consultancy.

We maken ons zorgen om de bezetting van het kerkbestuur. Kan er nog bij alle vieringen een kerkmeester-van-dienst worden ingevuld door de huidige groep kerkbestuurders? Voorlopig zijn de opengevallen diensten van Caroline ingevuld door onderling wat data te ruilen en in te schuiven. - Monumentenwacht is failliet. Zij deden de verplichte jaarlijkse inspecties van onze gebouwen. We hebben voorlopig nog wel een 10-jarenplan lopen dat zij hebben opgesteld. Nico gaat op zoek naar een ander bedrijf dat in de toekomst inspectie kan doen. - De sponning van het grote raam in de Bolder, aan de kant van de binnenplaats, is rot aan de onderkant. Nico maakt foto's van hoe het eruit ziet en schrijft dan een bouwbedrijf aan. - In de kerk is bij de altaaropgang ter weerszijden op verzoek een handgreep geplaatst.

VAN DE KINDERKERK

Op zaterdag 1 april (het is geen grap maar wel erg leuk) gaan we palmpaasstokken maken met alles er op en er aan: stokken timmeren die we versieren met gekleurd papier, snoepkettingen eraan en een haantje bovenop. Op zondag 2 april is het Palmzondag en mag je dan met je palmpaasstok meelopen in de palmenprocessie in de kerk! (aanvang 10:00 uur) Voor aanmelden: zie oproep achterin dit Kruispunt.

VAN DE SENIORENCOMMISSIE

Hierbij nodigen wij alle senioren uit voor de seniorenmiddag op woensdag 26 april a.s. Om 15.00 uur bent u van harte welkom voor de eucharistieviering in de oud-katholieke kerk. Na afloop ontmoeten wij elkaar in de Bolder waar koffie en thee voor u klaar staan.



Deze middag heeft een muzikaal tintje. Laat u verrassen!

Heeft u geen vervoer? Wij zorgen hiervoor.

Aanmelden bij:

Sonja Gravemaker 06-24713401

Liesbeth van der Laan 06-33142999

Anneke Zwart 06-53226415

Hartelijke groet namens de seniorencommissie

- Anneke Zwart

OPEN KOFFIE IN DE BOLDER



om lekker samen bij te praten, maar ook voor een persoonlijk gesprek, een luisterend oor, een warme blik, kun je iedere 1^e woensdag van de maand terecht in De Bolder en iedereen is welkom. Het open koffie-uurtje begint om 10:00 uur, direct na de viering van 9:30 uur in de kerk. Zie Agenda voor data.

VAN DE MANNENVERENIGING

- door Jaap Wijker

Dinsdagavond 14 maart luisterden 20 mannen en één vrouw naar de lezing van Chiel Grootveld getiteld "Levensloop Chiel Grootveld, een beroepsleven-lange, vooral ook praktische ervaring in de visverwerkende industrie".



Na het behalen van het diploma MULO B op de Willem de Zwijgerschool begon het arbeidsleven van Chiel als laborant bij het RIVO te IJmuiden, daarna als kwaliteitscontroleur bij Quakers Oats (honden en kattenvoerblikvoer). Vervolgens was hij werkzaam bij Rederij N. Parlevliet jr. en Rederij/haringhandel Ouwehand als assistent bedrijfsleider en hoofd laboratorium.

Van 1972 tot 2005 heeft Chiel bij Madonna BV visconserven / visproducten supermarkten, respectievelijk te Huizen, Marokko en Spakenburg, als bedrijfsleider, directeur en kwaliteitscontroleur gewerkt. Van Madonna BV werden een drietal films vertoond.

In het kader van ontwikkelingswerk heeft Chiel 35 PUM (programma uitzending managers) adviesprojecten gedaan van 1998-2016, o.a. in Jemen, Peru, Rusland, etc. Tevens heeft hij adviezen gegeven over de visverwerking in Suriname, Somalië en St. Peterburg. Hij omlijstte de beelden van de Keynote presentatie met interessante verhalen over de achtergrond van zijn werk in de visverwerkingsindustrie. Al met al een interessante avond.

WAT ZIE IK IN DE KERK?

De meeste voorwerpen die in de kerk zijn te zien, zijn gebruiksvoorwerpen, bedoeld voor gebruik in de eredienst of ter opluistering. Daarom zijn ze vaak extra mooi en van bijzondere materialen gemaakt. Het Kruispunt belicht in deze rubriek steeds een voorwerp uit onze kerk. Foto's en beschrijvingen zijn gemaakt bij de inventarisatie door museum Het Catharijne Convent te Utrecht, waar bovendien de echt kostbare voorwerpen uit onze kerk in depot worden bewaard. Deze keer in de schijnwerper:

Een **chrismatorium of oliedoos**, een voorwerp uit de katholieke traditie. In de 2e helft van de 20e eeuw kwam de naam *oliedoos* in in zwang.

Het betreft een metalen doos, met daarin een drietal kleinere doosjes of busjes of vakjes. Ieder bevat één van de drie heilige oliën die gebruikt worden bij toediening van sacramenten en bij liturgische plechtigheden.

- De catechumenenolie wordt gebruikt bij de zegening van de geloofsleerlingen, wanneer deze worden voorgesteld aan de kerkelijke gemeenschap. Daarnaast wordt de catechumenenolie soms gebruikt bij de wijding van het doopwater in de Paaswake.
- Het chrisma wordt gebruikt bij het sacrament van het doopsel, het sacrament van het vormsel en het sacrament van de wijding.
- De ziekenolie wordt gebruikt bij het sacrament van de ziekenzalving.

Jaarlijks worden in de Goede Week de catechumenenolie en de ziekenolie door de bisschop gezegend en het chrisma plechtig gewijd. Dit gebeurt tijdens de zog. Chrisma-mis die bijgewoond wordt door vertegenwoordigers van de parochies in het bisdom. Zij nemen de oliën mee naar hun resp. parochiekerken.

De chrismamis in Haarlem is dit jaar op maandagavond 3 april om 19:30 uur in de H.H. Anna en Mariakathedraal aan de Kinderhuissingel 78



<i>Standplaats, instelling:</i>	IJmuiden, HH. Adelbertus en Engelmundus
<i>Object</i>	Chrismatorium in renaissancestijl
<i>Plaats/land van vervaardiging</i>	Noord-Nederland (Haarlem?)
<i>Datering</i>	1575-1625
<i>Materiaal</i>	zilver
<i>Afmetingenlabel</i>	h.b.d. 3 x 7 x 3,8 cm
<i>Toestand</i>	goed
<i>Herkomst en verwerving</i>	afkomstig uit de oudkatholieke parochie van de HH. Gummarus en Pancratius te Enkhuizen. In 1890 aan de kerk van IJmuiden geschonken.

Beschrijving

Ovale doos met vlak deksel. Langs de onder- en bovenrand van het lichaam een tandlijst tussen profielranden. Midden aan de lange zijde van het deksel een slotje met overslag, waaraan een ketting met pin om het slot te sluiten. Midden op de bovenzijde van het deksel twee opstaande oogjes, waaraan een ovaal handvat. Rond de oogjes een gegraveerd blad.

Inwendig een tweede vlak deksel met in de onderzijde de gegraveerde kapitalen "O", "C" en "I". Deze kapitalen corresponderen met de drie compartimenten, waarin het doosje is verdeeld, en met de drie verschillende oliën die daarin bewaard worden. De compartimenten worden gescheiden door rechte schotten.

BIJBELSE RECEPTEN

Niet om op te eten, dit keer, maar wel passend bij deze periode:

Bereiding van de heilige olie



De samenstelling van heilige olie wordt beschreven in Exodus 30:22-25

- mirre (מר דרור *mar deror*) 500 shekels (ca. 6 kg)
- kaneel (קינמון בשם *kinnemon besem*) 250 shekels (ca. 3 kg)
- Kaneh bosm (קנה-בשם *kaneh bosm*) 250 shekels (ca. 3 kg)
- Cassia (קדה *kiddah*) 500 shekels (ca. 6 kg)
- Olijfolie (שמן זית *shemen sayith*) ca. 4-7 liter afhankelijk van de interpretatie.

BORDSPELLEN IN BIBIOTHEEK

In de bibliotheek te IJmuiden is maandelijks een bordspellenmiddag. Er zijn ook connecties met bridgevereniging en dam- en schaakvereniging. Eerstvolgende data: 8 april, 13 mei, 17 juni, 15 juli
Er is een flinke voorraad spellen beschikbaar, kopje thee en koffie is gratis, het begint om 12.00 uur en het is voor alles leeftijden!

AGENDA

vr 24-3	20.00	borrel&bijbel	
za 25-3	14-16	kerkopenstelling	Kerk
ma 27-3	19.00	mensen van de weg	
wo 29-3	19:30	Extra repetitie voorzang goede week en pasen	Kerk
do 30-3	20:00	Koorrepetitie	Kerk
za 1-4	14-16	kerkopenstelling	Kerk
za 1-4	14.00	palmpaasstokken maken	Bolder
ma 3-4	19.30	kerkbestuur	sacristie
ma 3-4	19.30	wijding van de h. oliën	Haarlem
wo 5-4	10.00	open koffiedrinken	Bolder
5-4	10.30	bijbelgroep	
11-4	20.00	mannenvereniging	Bolder
13-4	20:00	koorrepetitie	Kerk
15-4	14-16	kerkopenstelling	Kerk
17-4	19.00	eten&praten	
19-4	10.30	bijbelgroep	

19-4	14.00	oecumenisch overleg	
19-4	20.00	vrouwenvereniging Activa	Bolder
20-4	20:00	koorrepetitie	Kerk
21-4	14.00	oecumenische leeskring	Driehuis
22-4	14-16	kerkopenstelling	Kerk
24-4	19.00	mensen van de weg	
26-4	15.00	seniorenmiddag	Kerk/Bolder
27-4	20:00	Koorrepetitie	Kerk
29-4	14-16	kerkopenstelling	Kerk
1-5	19.30	Kerkbestuur	sacristie
3-5	10.00	open koffie	Bolder
3-5	10.30	Bijbelgroep	
4-5	20:00	Koorrepetitie	Kerk
5-5	14.00	oecumenisch leeskring	sacristie
6-5	14-16	kerkopenstelling	Kerk
7-5	11.30	gemeentevergadering	Bolder
11-5	20:00	Koorrepetitie	Kerk
13-5	14-16	kerkopenstelling	Kerk
13-5	15.15	Mannenvereniging excursie naar Bierbrouwerij Adelberti	Egmond
15-5	19.00	mensen van de weg	
17-5	10.00	open koffie	Bolder
17-5	10.30	bijbelgroep	
19-5	14.00	oecumenische leeskring	Driehuis
20-5	14-16	kerkopenstelling	Kerk
22-5	19.00	eten&praten	
27-5	14-16	kerkopenstelling	Kerk

**REDACTIE VAN HET KRUIPUNT WENST U
GEZEGENDE GOEDE WEEK VIERINGEN EN**



aan alle kinderen in de IJmond

Kom een palmpaas-stok maken



Wil je een palmpaasstok te maken?

En het verhaal van de palmpaasstok horen?

Kom dan naar De Bolder op

Zaterdag 1 april 2023 om 14:00 uur

We gaan palmpaasstokken maken met alles er op en er aan:
stokken timmeren die we versieren met gekleurd papier,
snoepkettingen eraan en een haantje bovenop.

op zondag 2 april is het Palmzondag en mag je met je
palmpaasstok meelopen in de processie in de kerk!

(aanvang 10:00 uur)

Aanmelden per mail:

bertennanda@ziggo.nl

munchharald@gmail.com

Parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus

Pastores:

Pastorie: Kon.Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel.0255-515260

Pastoor H. Münch, 06-15655684, e-mail: munchharald@gmail.com

Pastoor M. Liebler, 06-15656298 e-mail martina.liebler@ziggo.nl

Gebouwen:

Engelmunduskerk: Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden

De Bolder: 06 87177414, b.g.g. 06 86055049

e-mail: bolder.okijmond@gmail.com

Website: ijmuiden.okkn.nl

Kerkomroep: www.kerkomroep.nl/#/kerken/21184

Autovriendendienst: Coördinator, Marjoke de Koning, 0255 515597

Oud-Katholieke Begrafenisvereniging:

Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, 023-5324486

Bankrekening Oud-Katholieke Parochie IJmond

NL52 INGB 0000 0018 00

t.n.v. Oud-Katholieke Parochie HH. Adelbertus en Engelmundus te IJmuiden

voor betalingen, vrijwillige bijdragen, giften etc. graag bestemming van uw overschrijving in opmerkingen noteren:

Kerkbestuur / Kerkbalans / Vastenactie / Diaconaat

Bankrekening Bolderbeheer:

NL56 RABO 0154 1643 48

Bankrekening Kruispunt:

NL81 RABO 0337 4470 47 o.v.v. gift KP

Legen van busjes graag na tel. overleg met Mariska Donker: 06-12821998

Kruispunt: kopij inleveren vóór 17 mei 2023 via:

e-mail: kruispunt.okijmond@gmail.com

of kastje Kopij Kruispunt achter in de kerk

Het volgende nummer verschijnt omstreeks 24 mei 2023