

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND
Jaargang 64 nummer 05 advent/kerstnummer 2022



DAT IS KERSTMIS!

Het woord 'God' is voor vele mensen een vreemd woord geworden. Het klinkt ondertussen voor vele mensen leeg en afstandelijk. Ze weten niet welke plaats zij 'God' in hun leven moeten geven.

Volgens mij staat achter de bewering dat God niet bestaat niet zo zeer de overtuiging dat je 'God' niet wetenschappelijk kunt bewijzen, maar de angst dat als hij bestaat dit voor mij vergaande consequenties heeft.

Dat zou namelijk betekenen dat er iemand is die boven mij staat. Iemand die eisen stelt. Die van mij dingen vraagt waarin ik geen zin in heb.

Ik wil met niemand rekening houden. Zelf naar eigen inzicht kunnen beslissen over wat goed of slecht voor mijn leven is
Ik wil zelf de regie over heel mijn leven in handen hebben. Ik ben mijn eigen 'God'.

Graag willen mensen in het middelpunt staan. Trots en hoogmoed zijn diep geworteld in de harten van de mensen.
Voor mij lijkt het erop dat deze hoogmoed de reden voor de meeste oorlogen is. Zoals nu weer. De één wil de baas boven de andere zijn, Rusland boven zijn buurland Oekraïne.
Dat is pure hoogmoed en arrogantie.

Hoe anders is toch het evangelie. God uit de hoogte. Komt naar beneden daar waar we mensen zijn. Hij blijkt zonder enig trots en hoogmoed alleen begaan te zijn met ons mensen. God die onvatbaar is maakt zich zichtbaar en vatbaar voor ons mensen. *Dat is Kerstmis!*

Het kind in de stal van Bethlehem, Jezus van Nazareth, is het volledige beeld van God, in de gedaante van een broos en kwetsbaar kind. Hij is geen God meer die veraf is maar dichtbij. En in deze vrijwillige zwakte is de grootst mogelijke kracht en macht aanwezig.

Ons menselijk leven is de grond waarop God ons wil ontmoeten. Ik
hoef geen menselijke trots en hoogmoed meer. Menselijke wetenschap
is in dezen van geen nut voor mij. We hebben Jezus de Christus.

Alle goeds en tot ziens,
Pastoor Harald Münch



**Wij van het Kruispuntteam wensen onze lezers een inspirerende
adventstijd, een gezegend kerstfeest en veel goede moed voor 2023!**

Bidden vol verwachting in de adventstijd

Rick de Ronde

Nog een aantal weken en dan vieren we weer het feest van de geboorte van Christus. Voordat we het kerstfeest kunnen gaan vieren, komt eerst de adventstijd ons tegemoet. Een periode van duisternis waarin wij, naarmate de weken verstrijken, steeds meer het licht van Christus in zicht krijgen. Net zoals tijdens de afgelopen vastenperiode, zullen er gedurende de adventsweken weer een aantal korte diensten van gebed en bezinning plaatsvinden waarin wij zullen bidden voor hoop en vrede in volle verwachting van de komst van onze Heer. Gedurende deze vier weken, bent u van harte uitgenodigd om elke vrijdagavond om 19.30 uur gezamenlijk te komen bidden in de kerk (2, 9, 16 en 23 december). Wij wensen u een gezegende adventstijd.

ROOSTER VAN KERKDIENTEN



- Zo. 27-11 10.00 uur, 1^e Advent, eucharistieviering, kinderkerk
- Wo. 30-11 9.30 eucharistieviering, koffiedrinken
- Vr. 02-12 19.30 uur Gebedsdienst**
- Zo. 04-12 10.00 uur, 2^e Advent, eucharistieviering, kinderkerk, koffiedrinken
- Wo. 07-12 9.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken
- Vr. 09-12 19.30 uur Gebedsdienst.**
- Zo. 11-12 10.00 uur, 3^e Advent, eucharistieviering, kinderkerk
- Wo. 14-12 9.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken
- Vr. 16-12 19.30 uur Gebedsdienst**
- Za. 17-12 17.00 uur Advents/Kerstsamenzang\
- Zo. 18-12 10.00 uur, 4^e Advent, eucharistieviering, kinderkerk
- Wo. 21-12 9.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken
- Vr. 23-12 19.30 uur Gebedsdienst**
- Za. 24-12 20.00 uur Kerstnacht, eucharistieviering, koffiedrinken**
- Zo. 25-12 10.00 uur Kerst, eucharistieviering, Kinderkerstspel
- Za. 31-12 19.30 uur Vespers van Oudjaar
- Wo. 04-01 9.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken
- Zo. 08-01 10.00 uur lectorendienst, koffiedrinken, kinderkerk
- Wo. 11-01 9.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken
- Zo. 15-01 10.00 uur 1^e zondag na Epifanie, kinderkerk
- Wo. 18-01 9.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken
- Zo. 22-01 10.00 uur 2^e zondag na Epifanie, kinderkerk

BIJ DE KERKDIENSTEN

Na twee jaren met corona-loc down gaan de Hervormde gemeente van de Nieuwe Kerk en de parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus weer een samenzangviering organiseren. Een reeks van lezingen rondom het thema op weg naar Kerst wordt afgewisseld met liederen uit het bundel van Johannes de Heer. En allemaal om mee te zingen.

Plaats: kerk van de H. Engelmundus, Koningin Wilhelminakade 119.

Dag: zaterdag 17 december. Tijd: 17.00 uur.

Daarna bent u welkom op koffie of thee in de Bolder.

Iedereen is uitgenodigd. Breng gerust familie en vrienden mee.

WARME KERSTNACHT

We moeten nog eens afwachten hoe de temperaturen in de kerstnacht zijn. U kunt zich natuurlijk zelf voorbereiden door warme kleding en/of een plaid mee te nemen. Daarnaast willen we kijken of we de kerk beter kunnen verwarmen. Maar dat kost handen vol geld. Daarom bij dezen de oproep misschien een extra gift overmaken te maken aan de kerk onder vermelding 'kerstnachtverwarming'. En hoe hoger het totale bedrag van de giften hoe meer graden omhoog kan de ketel gaan.

In elk geval zal dit jaar de kerstnacht om 20 uur beginnen en niet pas om 21 uur zoals in het jaarrooster staat. Dus opgelet! Begin kerstnachtviering om 20 uur. En daarna natuurlijk weer kerstbrood en koffie in de Bolder.

NIEUWJAARSRECEPTIE PAROCHIE EN BISDOM

Op zondag 8 januari is er koffiedrinken in de Bolder i.p.v. 15 januari. We zullen het glas heffen en elkaar veel heil en zegen voor het nieuwe jaar wensen.

's Middags om 16.00 uur nodigt de bisschop ons uit voor de Vespers en Nieuwjaarsreceptie in Haarlem.

UIT HET PASTORAAT

Cees en Joke Lips zijn de afgelopen tijd door een diep dal gegaan. Cees was een paar keer opgenomen in het ziekenhuis en is uiteindelijk geopereerd. Nu is hij thuis en het gaat langzaam vooruit. Joke die zelf ook niet helemaal gezond is moest wel een juk dragen als mantelzorger.

Leen Gravemaker hoopte in september dat het ergste achter de rug was maar helaas moest hij onlangs weer naar het ziekenhuis. De operatiewond wil maar niet genezen.

Het echtpaar Van Kouteren heeft onlangs corona gekregen maar zijn er enigszins goed doorheen gekomen. Helaas heeft men bij Tiny huidkanker ontdekt. We moeten even kijken hoe dat zich ontwikkeld.

Myrthe van Evert en Richard van Vondelen zijn anderhalf jaar geleden getrouwd en verheugden zich zielsveel op hun eerst kind.

Alles liep goed tijdens de zwangerschap en toen ging het mis bij de bevalling.

Men probeerde van alles, maar uiteindelijk moesten Myrthe en Richard na een paar dagen weer afscheid nemen van Sofia Rosa.

Een kind verliezen lijkt me het meest vreselijke wat ouders kan overkomen.

Mogen Richard en Myrthe niet de moed verliezen en zich getroost en gedragen voelen door Gods goede Geest.

En moge Sophia Rosa rusten in vrede bij onze Heer in de hemel.

Gré Broek heeft sinds een tijd last van haar rug, ze zal één dezer dagen geopereerd moet worden.

Anita Kok had vanaf de zomer veel last van haar blaas en werd met antibiotica medicijnen behandeld wat niet hielp. Later bleek dat zij een tumor had. Gelukkig echter geen uitzaaiingen. Ze wacht nu op een operatie.

UIT DE PAROCHIE

E-MAILS 'NIEUWS UIT DE PAROCHIE OF KERK'

Naar aanleiding van een opmerking op de laatste gemeentevergadering hier een oproep. Ik stuur regelmatig een mail aan 153 adressen met nieuws uit de parochie. Maar natuurlijk heeft niet iedereen een computer. Zou u kunnen informeren of mensen in uw buurt wel een computer met e-mailaccount hebben. Zo niet, dan kunt u misschien aanbieden het nieuws voor hen uit te printen.

Tevens kunt u zich bij het Bisschoppelijk Bureau opgeven voor de nieuwsbrief van de landelijke kerk. Deze elektronische nieuwsbrief zal vanaf januari het blad 'De Oud-Katholiek' gaan vervangen.

Sinds oktober is er op elke eerste woensdag van de maand om 10 uur, na de dienst van 9.30 uur, een koffieochtend. De deur van De Bolder staat open voor mensen van binnen en buiten de parochie voor gesprek, een luisterend oor en een warme blik onder het genot van een kopje koffie of thee.



Verrassend veel mensen ook van buiten de parochie maken daar gebruik van. Dus kom **7 december en 4 januari** ook eens kijken!

EET-EN-PRAATRGROEP

We zijn in september met een eet-en -praatgroep begonnen. Een keer in de 6 weken komen wij in De Bolder bij elkaar. We beginnen om 19.00 uur met een eenvoudige maaltijd en gaan dan onder de koffie met elkaar in gesprek. Het onderwerp wordt door de groep zelf bepaald. We zijn met 12 deelnemers van binnen en buiten de parochie. We staan altijd open voor nieuwe mensen.

Omdat elke avond op zichzelf staat, kunt u altijd aanschuiven of wegblijven.

De kosten per avond zijn 10 euro.

De volgende keer komen we op maandag 12 december om 19.00 uur in De Bolder bij elkaar. Het onderwerp is 'liefde'.

En daarna komen we op 16 januari weer bij elkaar.

MENSEN-VAN-DE-WEG

Vanwege het succes van de laatste reeks geloofsgesprekken gaan we deze winter opnieuw met een reeks avonden Mensen-van-de-weg starten.

We gaan uit van tien levensvragen waar alle mensen wel eens mee worstelen en spiegelen die aan Jezus' leven.

Deze cursus is voor iedereen geschikt. Je hoeft geen voorkennis van het christelijk geloof te hebben.

Elke avond staat er een levensvraag centraal waarover je gaat nadenken, alleen en met elkaar, bv. waarvoor leef ik? Hoe ga ik om met verlies? Hoe word ik gelukkig?

En we laten je kennismaken met verhalen over en wijsheden van Jezus, die je misschien op een andere manier naar het onderwerp doen kijken. We beginnen om 19.00 uur met een eenvoudige maaltijd. Kosten zijn 10 euro per avond.

U bent van harte uitgenodigd op maandag 28 november om 19.00 uur in De Bolder, Bloemstraat 124.

BIJBELKRING EN OECUMENISCHE LEESKRING

Deze gaan ook op de gewone manier door.

Alleen is de Bijbelkring van de vrijdag naar de woensdagochtend om 10.00 uur verhuisd in aansluiting op de ochtenddienst met koffiedrinken, om de twee weken.

En de oecumenische leeskring is op vrijdag om 14.00 uur om de twee weken, afwisselend in De Bolder of in de RK-pastorie van Driehuis.

De data kunt u bij de pastoor opvragen.

DIACONAAT

Op de laatste gemeentevergadering in oktober werd terecht de vraag gesteld 'wat doen we eigenlijk aan diaconaat in onze parochie'?

Er worden af en toe geldelijke giften verstrekt aan mensen waarvan bekend is dat ze even in hoge nood zitten. Maar structureel doen we weinig.

In het verleden hadden we de 'Diaconale Werkgroep IJmond' Maar nadat deze zich heeft opgeheven is er geen opvolging gekomen. Gelukkig hebben we een klein fonds waarvan de opbrengst voor diaconale hulp is bestemd, het Petronella Adriana Kok Fonds. Het wordt door het kerkbestuur beheerd en pastoor en penningmeester gaan over de uitgaven.

Twee punten kwamen in de gemeentevergadering naar voren, die wil ik graag aan u voorleggen:

- 1) De economische nood is bij vele mensen groot maar om allen te helpen is de opbrengst van het fonds te klein. Graag vragen wij u om giften met de doelstelling 'diaconaat'. Ik weet van mensen die ondanks de stijgende energiekosten hun compensatie als giften willen geven aan mensen die dat geld wel heel dringend nodig hebben. Graag wil het fonds als bemiddelaar optreden. Als u de compensatie als gift aan het kerkbestuur onder vermelding 'diaconaat' of 'energiecompensatie' overmaakt kunnen wij ervoor zorgen dat het terecht komt waar het nodig is.
- 2) En we moeten de 'diaconale poot' van onze parochie echt weer activeren. Daarvoor hebben we een klein groepje mensen nodig die een soort 'diaconale werkgroep' gaan vormen. Wie voelt ervoor mee te werken? Graag bij de pastoor melden.

VANUIT HET KERKBESTUUR

Oktober kerkbestuur vergadering

Linda Plug, secretaris

De volgende synode is op 19 november. Alle synodestukken zijn inmiddels binnengekomen. Op maandag 24 oktober om 20:00 uur zal

er een extra KB-vergadering worden gehouden met de synodalen ter voorbereiding op de Gemeentevergadering Harald, Sanne, Linda en Wai komen op 12 oktober bij elkaar voor begroting 2023.

De laatste keer oecumenisch koffiedrinken zal op donderdag 20 oktober zijn van 10.00 tot maximaal 11.30. Gerekend wordt op ongeveer 20 personen. Na deze datum zal er geen oecumenisch koffiedrinken meer zijn.

Voor wat betreft de rolstoel toegang. Dit is voorgelegd bij de gemeente en zij zijn er nog mee bezig. Het schijnt lastig te zijn.

Bij de landelijke vergadering vorige week hebben de bisschoppen afgewezen dat er enige hoop is dat er subsidie zal zijn vanuit de landelijke kerk voor verwarmingskosten. Besloten is dat de standaard temperatuur 12,5 graden zal zijn. Op zondag zullen we 17 graden aanhouden.

Hoge energieprijzen *door Nico de Rijk, kerkmeester technische zaken*

We hebben er allemaal mee te maken, ook onze kerk ontkomt er niet aan.

Zoals misschien al bekend heeft het kerkbestuur reeds besloten om de kerkverwarming van 14,5 graden naar 12,5 graden te zetten en deze tijdens de kerkdiensten niet omhoog te brengen.

Dit betekent dus tijdens de dienst een jas aanhouden en eventueel een extra dekenje mee voor over de benen/schouders.

Het kerkbestuur is nog bezig met te berekenen/uit te zoeken hoeveel het zou kosten om de kerk tijdens een dienst op 19 graden te krijgen, dit is lastig omdat dit mede afhangt van de buitentemperatuur.

Hoe kouder het buiten is, hoe langer er gestookt moet worden om op 19 graden te komen.

Op dit moment is de buitentemperatuur ongeveer 12,5 graad en hebben we een zeer zachte periode achter de rug waardoor de stookkosten gelukkig laag zijn gebleven.

Maar dat blijft waarschijnlijk niet zo.

Het kerkbestuur heeft de vraag gekregen om tijdens de feestdagen de kerk op een behaaglijke temperatuur te brengen en dit is inmiddels een agendapunt voor de komende kerkbestuursvergadering 6 december.

Vanuit de landelijke kerk heeft het kerkbestuur een schrijven gekregen (Energiebesparing in kerkgebouwen en pastorieën) met aanbevelingen en tips hoe om te gaan met de huidige situatie, we zijn wat dat betreft goed bezig en kunnen veel punten al afvinken welke reeds zijn uitgevoerd.

Kort verslag gemeentevergadering november 2022

Linda Plug secretaris KB

Jaarcijfers

De jaarcijfers voor 2021 zijn opgestuurd en niets meer over gehoord. De jaarcijfers voor 2020 zijn goedgekeurd. Wai Tam heeft alles gedaan, daarvoor dank. Cijfers deze keer niet digitaal rondgestuurd omdat het zoveel was.

Sanne legt uit dat we voor de verwarming 25% meer hebben begroot dan voor 2019 i.v.m. de enorme stijging van de energiekosten. In 2020 en 2021 waren we veel dicht i.v.m. Covid-19 en kunnen niet goed vergelijken. Daarom 2019 gepakt en met 25% opgehoogd. Besproken in kerkbestuur hoe te bezuinigen op de energiekosten. Dit is het grootste verschil t.o.v. de huidige begroting.

Er komt vanuit de parochie het voorstel om een gift te doen aan de Voedselbank. Alle aanwezigen stemmen in met een gift van € 1.000,00 of wellicht meer. Er zal sowieso een gift van € 1.000 gedaan worden, wellicht wordt dit verhoogd naar € 2.000.

Verslag Collegiaal Bestuur

Harald vertelt eerst iets over het verslag van het CB wat ze gedaan hebben. Hij wil 2 punten aanhalen.

We hebben vrij grote uitval van jonge geestelijken. Er zijn er nu 13 in opleiding. Niet allen studeren af, de afgelopen jaren binnen 3 jaar 3 uitvallers gehad.

Hiervoor zijn mogelijk 2 redenen:

- vroeger was de opleiding praktisch gericht, de afgelopen 10 jaar theoretisch.
- 3 jonge geestelijken zijn gestopt. Er speelde een onderliggend conflict mee; de financiële situatie. Dit is moeilijk stuk. Vergeleken met dominees loopt de OK-kerk een stuk achter. Vroeger is gezegd dat dit ingehaald zou worden, maar dit is nooit gebeurd. Nu is er voorgesteld dat per 1 januari 2023 de manier van vergoeden aan geestelijken overgaat gelijk aan de PKN. Dit betekent dat alle salarissen met 10% omhoog zullen gaan. De woonvergoeding gaat ook omhoog. Dit kan niet betaald worden door parochie dus hebben fondsen gezegd hierin te steunen. De heffingen aan de parochie gaan 10% omlaag en de heffing op de vermogensgroei wordt aangepast. Het salaris van de dominees van PKN-kerken is gekoppeld aan rijksambtenaren CAO.

‘De Oud-Katholiek’

Het blad ‘De Oud-Katholiek’ gaat stoppen. Via email is er de mogelijkheid de nieuwbrief te ontvangen. ‘De Oud-Katholiek’ kostte te veel geld en daarom is er besloten dit af te schaffen.

Visiedocument

Er is Visiedocument gestuurd aan de synodalen. Hun werd door synode opgelegd dit te bespreken met de parochie.

Léonie legt dit visiedocument uit. Het is niet concreet, er zijn geen voorbeelden genoemd, maar heeft als doel dat er een aantrekkelijke kerk is. Hoe kunnen we kerk blijven?

De visie schetst een aantal ambities: plaatsbepaling, vragen, keuzes. De bespreking van het visiedocument roept veel vragen op. De synodalen nemen deze vragen mee naar de synode. Dan kan het CB daarmee aan de slag gaan.

Begroting 2023 OKKN

In samenvatting is alles te lezen. Grootste punt in de landelijke kerk is het verhogen van honoraria voor pastores. Met 10% verhoogd, gelijkgesteld met PKN.

Verlagen van 70 naar 60% bijdragen. De vier grootste fondsen gaan dat verschil opvangen, hier is budget voor apart gezet.

Kinderkerk in de Advent en Kerst,

Nanda Tol



In de weken voor Kerst doen we een bijzonder project. Het gaat over 5 belangrijke vrouwen in de familie van Jezus. Iedere zondag is er een andere vrouw aan de beurt. Haar verhaal wordt verteld en we maken daar tekeningen over. Ook is er elke keer een levend standbeeld dat we samen aankleden en in de kerk zetten. Op 1^e Kerstdag gaan we optreden in de kerk, dan gaat het over de belangrijkste vrouw in de familie van Jezus: dat is Maria, zijn moeder. Kom je meedoen?

Kinderkerk is elke zondag tijdens de viering van 10:00 uur. De kinderen komen met hun ouders naar de kerk. Daar neemt de leidster ze mee naar De Bolder, waar de kinderkerk wordt gehouden. Bij de communie komen de kinderen terug in de kerk en als iedereen weer op zijn plaats is, vertellen ze wat ze hebben gehoord en gedaan.



1^e zondag: Batseba;



2^e zondag: Ruth;



3^e zondag Rachab;

4^e zondag: Tamar.



Kerstmis: Maria'



Aannemen en vormen 7 november 2022



Beste Kruispuntlezers,

Zoveel als hiernaast is niet nodig, toch willen wij u vragen indien mogelijk een kleine bijdrage voor ons parochieblad over te maken op het bekende rekeningnummer:

NL 81 RABO 03 37 44 70 47 t.n.v.

Oud Katholieke Parochie HH Adelbertus en Engelmundus IJmuiden, onder vermelding van Gift voor Kruispunt.



Met een busje langskomen gebeurt bijna niet meer. We kunnen ons voorstellen dat u uw gift liever per bank overmaakt. Doet u dit dan a.u.b. op bovenstaand nummer ook als u uw bijdrage automatisch overmaakt.

Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd, zodat uw parochieblad kan blijven verschijnen!

Met vriendelijke groet,

Het Kruispuntteam

WAT ZIE IK EIGENLIJK IN DE KERK?

Marlie Durge, lid van de culturele commissie



De meeste voorwerpen in de kerk zijn gebruiksvoorwerpen. Ze vallen niet altijd op, misschien heb je ze nooit opgemerkt. Ze zijn bedoeld voor gebruik in de eredienst. Daarom zijn ze vaak van mooi materiaal gemaakt en versierd. In deze rubriek wordt steeds één voorwerp in de schijnwerper gezet. Foto's en beschrijvingen zijn gemaakt door museum Het Catharijne Convent te Utrecht, waar de echt kostbare voorwerpen uit onze kerk bewaard worden en te bezichtigen zijn.

Vandaag in de schijnwerper: De gezangborden.

Tegenwoordig krijgen we aparte briefjes bij de vieringboekjes waarop staat wat er gezongen gaat worden op de verschillende momenten in de viering. Voorheen werd dat aangegeven op de houten borden die tegen de pilaren hangen. De borden hebben horizontale gleuven, waar kleine houten nummerbordjes in werden geschoven. Op ieder bordje stond één getal. Er waren bordjes van 0 t/m 9. Zo konden de nummers van alle psalmen en gezangen worden aangegeven. De kerkgangers zochten die, net zoals we nu nog doen, op in hun zangbundels. Er hangen twee borden voor de mensen in het middenschip van de kerk, en twee voor de zijbeuken. De koster van dienst had de taak, de juiste nummers in de borden te schuiven. Ik ben benieuwd, hoeveel van de nummerbordjes zouden er nog over zijn?

Objectnaam: Vier gezangborden

Situering: kerk, tegen de pijlers (pilaren)

Materiaal: eikenhout

Datering: circa 1908 (bouwjaar van de kerk)

Stijl: Rondboogstijl, Art déco

Beschrijving: Rechthoekige borden, aan de bovenzijde getoogd, waarop vijf regels. Aan de onderzijde een verdikte regel, links en rechts gedecoreerd met cannelures en in het midden met een verdiept ornament in de vorm van een gestileerde bloem. Ook de bekroning aan de bovenzijde is verdikt en versierd met cannelures aan de buitenzijden, een diamanttrand daartussen en een Latijns kruisje erboven.

Oud-Katholieke Mannenvereniging

Cees Borst, lid van het bestuur

Elf oktober gaf onze penningmeester Jaap Wijker een presentatie over het getal nul. Dat doet misschien bij de lezers de wenkbrauwen fronsen want wat is er nu te vertellen over het getal nul.

Nul is niks en dus rijst meteen de vraag wat is er dan nog meer over het getal nul te vertellen. Jaap heeft dat met zijn presentatie haarfijn uit de doeken gedaan want ons getal nul bestaat helemaal nog niet zo lang. Nul is afkomstig van het Latijnse woord nullus en betekent leeg in diverse talen. In diverse oude beschavingen bestond het getal niet en werd er bovendien gebruik gemaakt van diverse grondtallen zoals 10, 20 of 60.



De Indiër Brahmagupta die leefde van 598-668 was een Indiase wiskundige en astronoom. Hij wordt gezien als de uitvinder van het getal nul. Hij ontwikkelde rekenregels met betrekking tot het getal nul. Muḥammad ibn Mūsā al-Khwārizmī kwam uit Bagdad en leefde van 780-850. Hij gebruikte de Indiase en Arabische cijfer- en rekenregels met het getal 0. Introductie van de Arabische cijfers in Europa verliepen vooral tot aan de middeleeuwen via Griekenland, Italië en Spanje. Het duurde vrij lang nog voordat de Arabische cijfers en rekenmethodes in geheel Europa werden geaccepteerd en wij Europeanen het decimale positionele getal systeem zoals wij het nu kennen gingen gebruiken.

Acht november kwam de heer Martin Heere een presentatie geven over zijn reis langs Ierse kloosters. Martin noemt zichzelf een echte IJmuidenaar en als deel van zijn drukke zakelijke leven in binnen en buitenland was er ook tijd om af te kicken in de natuur. Die natuur vond hij in Ierland en Schotland en zo is zijn liefde en interesse ontstaan voor het Ierse volk.

. Ongeveer 400 voor Christus heerste de Keltische leefwijze. De oorsprong en verspreiding van het Keltische Christendom kwam uit Schotland door in Schotland getrainde Ierse monniken. Het Keltische Christendom was op een aantal punten afwijkend van het Roomse Christendom dat steeds meer invloed kreeg. Op de Synode van Whitby

in 664 werd de strijd beslecht in het voordeel van het Roomse Christendom en was Ierland daarna Katholiek en trouw aan Rome. Ierland had veel kloosters maar door invallen van de Vikingen (Zweden en Denen) en de Noormannen werden veel kloosters en het kloosterleven verwoest. De Ieren hadden het in die tijd het zwaar te verduren en ook na de inval van Cromwell in 1649-1653 waarna de Engelsen Ierland veroverden. Tijdens die oorlog werden ongeveer 1 miljoen Ieren van de 2,5 miljoen Ieren vermoord. Vanaf 1800 valt Ierland volledig onder Engels bestuur. De Engelsen plunderden Ierland zo goed als leeg en de arme bevolking leefde van aardappels. Door de aardappel schimmelziekte ontstond er grote hongersnood en stierven weer 1 miljoen Ieren. Mellifont Abbey is de eerste cisterciënzer abdij in Ierland, gelegen aan de rivier de Mattock. Nabij ligt sinds 1938 de nieuwe cisterciënzer abdij New Mellifont waar nog 6 monniken wonen. Killarney Abbey is in 1448 gesticht door de Franciscaner kloosterorde. Behalve de ruïne van dit klooster is er nog een deel dat wordt bewoond door Belgische monniken die opleidingen verzorgen voor rijke elite jongeren. Clonard klooster in Belfast is een van de hoofdzetels van de RK in Ierland. Heden beheert door een katholieke internationale congregatie van religieuzen, die ook bekendstaat als de Redemptoristen. In dit klooster hebben Gary Adams van de IRA en Ian Paisley van de Unionisten geheime gesprekken gevoerd over vrede in Noord-Ierland.



Aan de noordkant van Connemara National Park staat het indrukwekkende Kylemore Abbeygebouw direct aan het meer. Het is in 1920 aangekocht door een aantal nonnen uit België. Tijdens de presentatie werden mooie beelden van diverse ruïnes van kloosters getoond.

De presentatie heeft ons, nu en dan onder het genot van Keltische muziek, meer over de natuur in Ierland getoond en over het Ierse volk geleerd dat veel heeft geleden onder oorlogen en onderdrukking.

Onze volgende bijeenkomst is op 13 december. Mattijs Ploeger is onze spreker over Advent en Kerstmis.

Verhuisbericht



Ik ben verhuisd op
1 oktober naar
Doorneberglaan 214
1974 NJ IJmuiden.

Ineke Gravemaker

Aktiva *Wil Wijker*

Op 16 november verzorgde Henk Groen bij Aktiva een fotopresentatie die zeer gewaardeerd werd door de leden, we zagen leuke maar ook ontroerende foto's voorbijkomen en er was veel herkenning!

De avond werd abrupt onderbroken door de komst van twee Pieten, die zorgden voor veel hilariteit, zij testten ook meteen maar onze kennis over het Sinterklaasfeest! Complimenten voor het bestuur, dat ons alweer een fijne en gezellige avond bezorgde!





Byzantijnse mis 20 november 2022

Wat fijn was het dat ons koor weer een bijzondere bijdrage heeft geleverd op de laatste zondag van het kerkelijk jaar waarbij tevens het 45-jarig bestaan van het Parochiekoor herdacht werd. Bedankt voor jullie inzet gedurende al die jaren.

AGENDA

06-12	19.30 uur	Kerkbestuur
07-12	10.00 uur	Koffiedrinken in De Bolder voor iedereen
13-12	20.00 uur	Mannenclub, De Bolder
14-12	18.30 uur	Aktiva, Adventsavond De Bolder
08-01	16.00 uur	Nieuwjaarsreceptie Haarlem
04-01	10.00 uur	Koffiedrinken in De Bolder voor iedereen
09-12	19.30 uur	Kerkbestuur
10-01	20.00 uur	Mannenclub, De Bolder
18-01	20.00 uur	Aktiva, De Bolder



Parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus

Pastores:

Pastorie: Kon.Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel.0255-515260
Pastoor H. Münch, tel.06-15655684, munchharald@gmail.com
Pastoor M. Liebler- Münch, 06-15656298 martina.liebler@ziggo.nl

Gebouwen:

Engelmunduskerk: Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden
De Bolder: 06-87177414, b.g.g. 06-86055049
e-mail: bolder.okijmond@gmail.com

Website: ijmuiden.okkn.nl

Kerkomroep: www.kerkomroep.nl/#/kerken/21184

Bankrekening O.K.-parochie HH. Adelbertus en Engelmundus te IJmuiden:
NL52 INGB 0000 0018 00

Vrijwillige Bijdragen/ Kerkbalans:
NL52 INGB 0000 0018 00 o.v.v. Kerkbalans of Vrijwillige Bijdrage

**Giften voor het Kruispunt: OK Par. HH. Adelbertus en Engelmundus
NL81RABO 03 37 44 70 47 ovv gift KP**
Busjes kunnen gelegegd worden na telefonisch overleg met Mariska
Donker (06 12821998) of Wil Wijker (tel.06 23590393)

Diakonaat IJmond: NL52 INGB 0000 0018 00 o.v.v. Diakonaat IJmond

Oud-Katholieke Begrafenisvereniging:
Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, 023-5324486

Autovriendendienst: Coördinator Marjoke de Koning, 0255-515597

Kruispunt: kopij inleveren voor 18 januari via:
e-mail: kruispunt.okijmond@gmail.com of
kastje kopij Kruispunt achter in de kerk

Het volgende nummer verschijnt omstreeks 25 januari 2023.